

Bulletin

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl



Digitale nieuwsbrief nr. 65
14 februari 2018
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

- **Verandering, een cri de coeur – Column door Hannie Riksen**
- **Gebed voor de Veertigdagentijd**
- **Op weg naar Pasen, muziek uit diverse culturen – Thee met thema – 25 februari**
- **Wereldgebedsdag – 2 maart**
- **Lux – klanken van licht – 3 en 4 maart**
- **Wat telt, als de jaren tellen – “Dilemma’s bij het ouder worden” - 4 maart**
- **Internationale vrouwendag in Arnhem – 8 maart**
- **Zin in de regio – Online informatie over zinnige activiteiten in onze regio**
- **Activiteiten in de Walburgiskerk**
- **Paasactie Eusebiusparochie**
- **Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgis**
- **Diaconale prijs 2017**
- **Afscheid ds. Klaas Touwen**
- **Informatie over D3rde Verdieping**
- **Colofon**

Gebed

Onze Vader, Moeder, God van mensen,
Liefde is jouw naam
Woord van ver en stem dichtbij,
Jij hartewens van vrede,
niemand heeft jou ooit gezien:
jij wacht, wij roepen:

Onze Vader, Moeder, God van mensen
Liefde is jouw naam

Hoor je de mensen roepen om brood,
om recht om leven, elke dag?
Zie je onze lege handen,
haal jij een streep door de rekening?

Onze Vader, Moeder God van mensen,
Liefde is jouw naam.

Maak ons vrij in liefdesnaam,
uit de kringloop van het kwaad.
Houd ons gaande op jouw weg,
als broers en zussen, samen.

Onze Vader, Moeder, God van mensen,
Liefde is jouw naam.

Servaas Bellemakers
(Overgenomen uit de liturgiegids voor de Veertigdagentijd van Kerk in Actie)



Verandering, een cri de coeur

Column door Hannie Riksen

Er zijn nogal wat profetische geluiden die al een tijd laten horen dat het zo niet langer kan. Transitie, Nederland kantelt, niet lineair maar circulair (economisch) denken zijn sleutelwoorden aan het worden. We zien allen de veranderingen om ons heen, klimaatverandering, globalisering, migratie, terrorisme, robotisering, bottom-up in plaats van top-down initiatieven en het einde van het hyperkapitalisme lijkt – gelukkig – in zicht.

We kunnen daar cynisch en sceptisch over doen, maar m.i. is optimisme nu een morele plicht in deze. Dus, chaos komt er aan, maar laten we die omarmen en ons samen sterk maken voor veranderde vormen en het laten prevaleren van waarden als aandacht (versus efficiency), ruimte (versus regelzucht) gebruik (versus bezit), samenredzaamheid (versus zelfredzaamheid) en gaan voor een personaliserende benadering, hetgeen wat anders is dan het te ver doorgeschoten individualisme.

Kortom uitzien naar vormen in onze maatschappij die gebaseerd zijn op vertrouwen in plaats van wantrouwen (met als gevolg een bureaucratie die ziekmakend is). Gewoon veranderen 3.0! Er zijn al heel wat initiatieven van mensen die durfden te veranderen (3.0). Ik heb op het Vriendenerf in Olst mogen rondkijken, waar een groep mensen nul-op-de-meter-woningen heeft laten bouwen, samen auto's gaat delen, een moestuin aanlegt en naar elkaar omziet in de goede zin van het woord (samen redzaam). Zou dat ook in mijn directe omgeving kunnen, vraag ik mij af?

Veranderen? Ja, dat moet, willen wij verantwoord met de schepping, de aarde omgaan.

Wie doet er mee? Het heeft consequenties!. Meer weten? Google bijvoorbeeld op Nederland kantelt.

Hannie Riksen bezoekt namens de Stichting Epafras Nederlandse gevangenen in de Dominicaanse Republiek.

Op weg naar Pasen; muziek uit diverse culturen

Thee met Thema in Oosterbeek op 25 februari



In het kader van Thee met Thema vindt op zondag 25 februari een nieuwe ontmoeting plaats, die handelt over het thema Op weg naar Pasen; muziek uit diverse culturen.

Wouter Verhage, musicus en dirigent, laat u kennis maken met bijzondere muziekstukken voor de verschillende gebeurtenissen in de Goede Week, met de achtergrond van de componist en de impact van de cultuur waarin deze leeft of leefde. Naast de bekende passiemuziek is er muziek geschreven voor o.a. Palmzondag, het stabat mater, de lamentaties voor de donkere metten en de zeven laatste woorden van Jezus aan het kruis. We gaan ervaren dat het lijdensverhaal vele kunstenaars en componisten geïnspireerd heeft, uit verschillende tradities, zoals de orthodoxe kerk, de Anglicaanse kerk, de Rooms-katholieke kerk, de Zuid-Amerikaanse cultuur.

Wouter Verhage is aan het Haags Conservatorium afgestudeerd en opgeleid tot docent muziek en koordirigent.

Datum: 25 februari 2018 van 16.00 – ca 17.30 uur

Plaats: Oude Kerk, Benedendorpsweg 134, Oosterbeek (voor deze keer)

Vanaf 15.30 uur staan thee en koffie klaar.

Ieder die zich wil laten zien en horen is van harte welkom.

Informatie: Leen van Doorn, vdrnpriv@xs4all.nl

Wereldgebedsdag

2 maart 2018



Op de eerste vrijdag van maart komen overal ter wereld mensen bijeen om gezamenlijk te bidden, te vieren en te delen.

De Wereldgebedsdag heeft elk jaar een ander thema. Deze keer hebben **vrouwen in Suriname** de viering voorbereid. Als thema hebben zij gekozen 'En

God zag dat het goed was' uit het scheppingsverhaal in de Bijbel.

De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de vieringen, gaat naar projecten in Suriname voor kinderen, gehandicapten en voor een opleiding van assistenten in de gezondheidszorg.

In Arnhem staat de viering van Wereldgebedsdag onder auspiciën van de Raad van Kerken. Ze wordt voorbereid in samenwerking met leden van de Surinaamse geloofsgemeenschap hier.

U bent van harte uitgenodigd voor de viering op **vrijdag 2 maart om 10.30 uur** in de kerkzaal van verzorgingshuis 'Vreedenhoff', Esperantolaan 2, 6824 LV Arnhem-Noord. Voorganger is ds. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of thee.

Contact: Tjitske Oosterbaan (tel. 3615136)

Lux

klanken van licht

Op 3 en 4 maart brengt projectkoor Cappella ad Fluvium onder leiding van Peter-Paul van Beekum het programma LUX: muziek in het teken van licht in al haar facetten.

In de periode tussen Kerst en Pasen zijn de dagen nog kort. De langste nacht is weliswaar achter de rug, maar de dag heeft nog moeite om ons bestaan weer voluit in het licht te plaatsen. Reden voor Cappella ad Fluvium om het licht op te zoeken en in al haar toonaarden te bezingen. Licht kan nieuw zijn, verwachtingen scheppen, hoop geven, verlangens oproepen. Licht kan verduisteren, al schijnt de zon, of meer nog: kan doen uitzien naar eeuwig licht. Door de eeuwen heen hebben universele menselijke ervaringen vele componisten bezield tot muzikale uitingen. Die hebben ons weer geïnspireerd tot het samenstellen van een breed gevarieerd programma rond dit thema.

Dit nieuwe programma van Cappella ad Fluvium bestaat uit prachtige muziek van de Engelstalige componisten Whitacre, Sheppard, Taverner, Tallis, Williams, White, de Letse Ešenvalds en Nederlandse Ad de Jong. De diverse geestelijke en wereldlijke teksten wisselen elkaar af. Oud, romantisch, modern, hedendaags: lux is van alle tijden.

Zaterdagavond 3 maart om 20.15 uur in de St. Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129 te Oosterbeek

Zondag 4 maart om 15.30 uur in de St. Bartholomaeuskerk, Kerkberg 1 te Beek-Ubbergen

De entreeprijs bedraagt € 17,- aan de kassa en € 14,- in de voorverkoop

De prijs voor CJP/studenten bedraagt € 8,-

Meer informatie en kaarten bestellen via www.adfluvium.nl



Wat telt, als de jaren tellen

Werkgroep Geloof en Maatschappij: "Dilemma's bij het ouder worden."



Veel mensen ervaren hun leven, ook op hoge leeftijd, als aangenaam en plezierig.

Toch zijn er ook ouderen die zeggen dat het niet erg zou zijn als ze in hun slaap zouden overlijden.

Zijn deze ouderen dan levensmoe of suïcidaal?

Nee helemaal niet, maar er is een gevoel van voldoening gegroeid over het leven wat ze tot die tijd geleid hebben. Alles wat nog komt is meegenomen.

Er zijn echter ook ouderen die, op enig moment, klachten ervaren passend bij hun leeftijd. Dit kan zijn een pijntje hier of daar, maar kan ook van veel grotere ernst zijn. Soms zijn die klachten zo ernstig dat het leven als lijdend wordt ervaren.

Maar.. als het zo lijkt dat er geen verlichting meer mogelijk is, kan de wens ontstaan om palliatieve zorg of euthanasie te bespreken met de huisarts.

Een heel ander probleem op latere leeftijd is het gevoel van eenzaamheid of het verlies van zingeving en betekenis.

Maar.. is dit eigenlijk wel een medisch probleem ?

Zijn vragen rondom zingeving, betekenis en kwaliteit van het leven niet als een leidende draad met het hele leven verweven ?

En in welke situatie spreken we nu van een "Voltooid leven" ?

Moeilijke vragen, maar wel belangrijk om het er samen over te hebben.

Wat kunt u van een arts hierin verwachten en wat niet, maar ook ; Wat is goed om zelf te doen ter preventie van deze problemen ?

In deze lezing wil specialist ouderdomskunde Ester Bertholet samen met u van gedachten wisselen en proberen tot antwoorden te komen op bovenstaande (levens)vragen.

zondag 4 maart 2018 20.00-22.00 uur.

Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54 Dieren

Vrij entree, vrije gift na afloop

Internationale vrouwendag in Arnhem



Arnhemse wereldvrouwen, intercultureel & Interreligieus organiseren op donderdag 8 maart internationale vrouwendag.

Wat kunt u verwachten:

18.00 uur: Ontvangst en samen eten. Voor eten & drinken wordt gezorgd (halal)

19.00 uur: In gesprek d.m.v. dialoogtafels: Roots: "Geworteld zijn & verbindingen leggen"

20.30 uur: Samenzijn m.m.v. Stadscompagnie Arnhem.

21.30 uur: Afsluiting

Waar moet u zijn: MFC De Spil, Lupinestraat 12, 6841 GD Arnhem

Vervoer: diverse stadsbussen, parkeren mogelijk

Wie heten wij van harte welkom: Alle vrouwen uit Arnhem e.o. jong & oud, entree & eten gratis

Vragen & verplichte opgave: 8maartarnhem@gmail.com

ZindeR

Zinnige activiteiten in de regio Arnhem

Voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse

U vindt het op

www.zininderegio.nl

Deze website biedt op één plek informatie over zinnige activiteiten in onze regio. Dit kunnen zijn concerten, bijzondere vieringen, lezingen, cursussen, tentoonstellingen, theater, kleinkunst, kringen, films, jeugdactiviteiten, evenementen, enz.... Ze zijn bedoeld voor mensen met een spirituele en/ of culturele interesse.

De website is **gratis** toegankelijk voor het publiceren van evenementen. Wel dient u zich aan te melden. Zie onderstaand emailadres. Daarna ontvangt u een inlogcode.

Commerciële promotie is niet toegestaan. Voor een roulerende advertentie op de voorpagina wordt €15,- per maand in rekening gebracht.

Email: info@zininderegio.nl

Twitter: @zininderegio

Activiteiten in de Walburgiskerk



40 dagen inspiratie in de woestijn

Via bezinning, concentratie, zwijgen en luisteren zochten en vonden de eerste monniken/kluizenaars uit de 3de eeuw (de zgn. woestijnvaders) antwoorden op vragen, die ook voor ons nog steeds van belang zijn : 'Wie ben ik, wat is mijn weg, wie is God voor mij?' Mede aan de hand van spreuken, wijsheden, raadgevingen en inspirerende teksten zal dit thema aandacht krijgen in alle activiteiten in de 40-dagentijd. Naast de zondagsvieringen, het leerhuis en de vieringen op Goede Vrijdag (zie vieringenrooster) zijn er extra activiteiten:

Expositie

Inspiratie uit de woestijn? Meer weten? Een kleine expositie geeft informatie over de woestijnvaders en moeders, hun spiritualiteit en hun betekenis voor mensen van nu. Daaraan verbonden wordt u, als bezoeker uitgenodigd om u te verhouden tot uitspraken van woestijnvaders. En tot de reacties van anderen. De expositie is te bekijken rond activiteiten en verder iedere vrijdag en zaterdag in de 40-dagentijd van 11.00 tot 16.00 uur . Met uitzondering van 9 en 10 maart.

Dus wel op: 16, 17, 23 en 24 februari, 2, 3,16,17,23 ,24, 30 maart

Walburgis open: iedere vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur . M.u.v. 9 en 10 maart

Sobere maaltijd bij de start van de 40-dagentijd

Woensdag 14 februari 18.00 uur in de Walburgzaal. Opgeven bij Rita Belgers: 06-42348483.

Viering bij de start van de 40-dagentijd: "De woestijn in".

We nodigen je uit om de woestijn in te gaan. De plek van leegte en ontbering, maar waar (zin)volheid en geluk te vinden zijn. Ervaringen van lang geleden en van mensen van nu helpen ons op weg. M.m.v. Klaas Eldering en Octo Voces o.l.v. Erlo van Druten. Woensdag 14 februari 19.00 uur.

4 avonden mediteren met teksten van de woestijnvaders o.l.v. Anita Knipping

Samen stil zijn leert ons om meer liefde te ontwikkelen voor onszelf, voor de ander en opent ons voor de liefde van God voor ons. In de 40dagentijd wordt de meditatie verbonden met teksten van woestijnvaders.

Maandagavond 26 februari en 5, 12, 19 maart van 19;30 tot 21;30 uur Deelname aan de gehele cyclus: € 32,- (Gelrepas € 20.-) Meer info en opgeven: C.Follender: 06-24723206

Bibliodrama: 2 avonden met bijbel en spel

Na een warming up lezen we samen een Bijbelverhaal en gaan we het verhaal spelen. Dat levert bijzondere ervaringen en inzichten op ! De cursus wordt gegeven door Marie Louise Vroemen

Donderdagen 22 februari en 8 maart, van 19.30 tot 21.00 uur in de Walburgzaal naast de Walburgkerk. Vrij parkeren op het kerkplein. Kosten: € 8,-(Gelrepas 4,75) per avond.

Opgeven en meer info: 06-13243921 (graag 's avonds) of marielouisevroemen@telfort.nl

Walburgislesing: "Woestijn-spiritualiteit voor stadsmensen"

Theoloog Mattias Rouw brengt ons in contact met inspirerende verhalen van en over de woestijnvaders en-moeders en met hun praktische spiritualiteit, zo geschikt voor ons leven hier en nu.

Woensdag 21 maart, 19.30-21.30 uur. Vrij parkeren op het kerkplein.
Entree: € 8,- (Gelrepas: € 4,75)

Zing mee in de Paasnachtviering

Repetities o.l.v. Marietrees Broere op zaterdagochtenden: 10, 17, 24 en 31 maart. Steeds van 10.00 tot 12.00 uur. Voor geoefende zangers: aantal repetities in overleg. Zingen in de viering op Paaszaterdagavond: 31 maart 21.00 uur . Deelname is gratis.

Meer info en opgeven bij Clem Follender: 06-24723206 of c.follender48@gmail.com

Gastoptreden

Matteus Junior van theater De Plaats: 9, 10 en 11 maart. Zie: www.theaterdeplaats.nl

www.walburgisarnhem.nl

www.facebook.com/walburgisarnhem

Paasactie Lucaskerk, Martinuskerk en Inloophuis Sint Marten



Afgelopen voorjaar werd er vanuit de Lucaskerk in Arnhem Zuid en het Inloophuis Sint Marten een Vastentasactie georganiseerd. Met door bewoners en donateurs ingezameld voedsel en geld werden ruim 200 prachtige

pakketten gemaakt met daarin luxere artikelen en alledaagse veel gebruikte producten. Burgers Zoo zorgde voor vrijkaartjes waarmee de ontvangers van de tas een dagje gratis naar de dierentuin konden. De tassen werden verspreid onder Arnhemmers en Arnhemse gezinnen die langdurig moeten rondkomen van een klein inkomen, waaronder veel cliënten van de voedselbank.

Rond de kerst wordt er veel extra's georganiseerd voor mensen met een klein inkomen. Daarna is het weer een jaar stil en blijft het voor veel mensen evengoed moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen. Wij wilden op een ander moment in het jaar, met Pasen, iets extra's geven en zo voor de ontvangers bijdragen aan de feestvreugde van Pasen. Dit sluit aan bij de oude christelijke traditie om in de 40 dagen voor Pasen stil te staan bij mensen die wat extra ondersteuning goed kunnen gebruiken en geld en/of voedsel in te zamelen.

De komende maanden organiseren we een nieuwe actie. Dit maal onder de naam 'actie Paastas'. Ook nu vragen we mensen om in de tijd voor Pasen lang houdbaar voedsel of geld te geven voor mensen die het minder hebben.

U kunt producten, met een ruime houdbaarheidsdatum, meebrengen naar de vieringen in de Lucaskerk en in de Martinuskerk te beginnen op Aswoensdag tot en met Palmzondag en alle zondagen daartussen. Ook staat er in de Lucaskerk een potje waarin u een geldelijke bijdrage voor de actie in Zuid kunt doen.

Voor de actie in Noord kunt u een geldelijke bijdrage overmaken op het rekeningnummer van Inloophuis Sint Marten: NL 87 INGB 0000 7104 34 o.v.v. Actie Paastas.

In deze periode kunt u tijdens de inloop, op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur in het Inloophuis Sint Marten, van Slichtenhorststraat 34, ook lang houdbaar voedsel brengen.

U kunt denken aan producten als groenten en fruit in pot of blik, soep in blik, rijst, couscous, pasta, ontbijtgranen, peulvruchten in blik of pot, jam, hagelslag, olie, koekjes, koffie/thee, vruchtensap etc.

Deze actie is een samenwerking van de St. Eusebiusparochie, Villa Klarendal, sociaal wijkteam Noord West en wijkbewoners uit Klarendal

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 Lucaskerk: Maria Buis 026 3810135 of 026 51902952
 Martinuskerk en Inloophuis: Ellie Smeekens 06 2614 0616
e.smeekens@eusebiusparochie.nl



Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening.

De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van **12.30 – 12.45 uur** in de Walburgiskerk.

Dit zogeheten **Coventrygebed** is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd. De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

Diaconale prijs 2017

Uitreiking tijdens Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2018



Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 9 januari zijn de prijzen van de Diaconale prijs uitgereikt.

Deze prijs is een initiatief van de RvK Arnhem, het college van diakenen van de PGA, de Parochirale Caritas Instelling van de Eusebiusparochie, de Vincentiusvereniging Arnhem en de Arnhemse

Stichting Bijzondere Noden en wordt elke 3 jaar uitgereikt.

Het was de derde prijsuitreiking. Er hadden zich 14 diaconale projecten aangemeld. Diaconale, levensbeschouwelijke motivatie binnen de grenzen van kerkelijk Arnhem was belangrijk

Na een inleiding van Kees Tinga van de werkgroep, waarin hij vooral wees op het belang van de oecumene samen met de diaconale inspanning van de samenwerkende kerken voor de toekomst van de kerken in Nederland en het uitspreken van wensen voor het juist begonnen jaar, ging de voorzitter van de jury de heer Jacob Kooistra over tot het bekendmaken van de projecten, die een prijs hebben gewonnen. De jury had besloten tot 3 gedeelde prijzen waarbij de 6 winnaars onderling moeten overleggen over de besteding van het prijzengeld. Er zijn dus 2 eerste prijswinnaars en zo ook telkens 2 winnaars bij de tweede en derde prijs.



De eerste prijs, een bedrag van 1500 euro is toegekend aan “Het Integratiehuis” en “Bazar 54”. Beide spelen in op de actualiteit voor vluchtelingen. In “Het Integratiehuis” vinden mensen een plek waar ze thuis kunnen komen, waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze stapje voor stapje zich de Nederlandse cultuur eigen

kunnen maken. En integratie vergt inspanning van twee kanten; Nederlandse vrijwilligers worden ook geacht iets te leren.

Bazar 54 is een plek waar gegeven wordt, praktische hulp geboden wordt en waar nieuwe verbindingen tussen mensen ontstaan. Wat de jury aanspreekt is, dat naast directe betrokkenheid van de buurt, ook vluchtelingen zelf vrijwilliger werden. Dat mensen spullen voor een klein bedrag kunnen kopen en dus niet kregen, kan belangrijk zijn voor hun eigenwaarde. Ook de nieuwe initiatieven, die de groep wil opzetten, zoals onder meer het taalmaatjesproject, spreekt de jury aan.

De tweede prijs ging naar "Rugzakjesproject" en Stichting Speelgoedbank "De Speelstoet". Zij delen een bedrag van 1000 euro.

Twee mooie voorbeelden van burgerinitiatieven die bijdragen aan het welzijn van een grote groep kinderen in Arnhem.

Bij het Rugzakjesproject worden kinderen betrokken om cadeautjes te kopen; op deze manier voelen zij ook de verantwoordelijkheid voor kinderen waarvan de ouders het niet zo breed hebben. Dit punt heeft ons ook zeer aangesproken.

Een min of meer zelfde doelstelling heeft ook De Speelstoet; kinderen, van wie de ouders het financieel moeilijk hebben, onbezorgd laten spelen met hun eigen speelgoed. Een mooi voorbeeld ook van recycling en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kijken het na, maken het schoon of repareren het.

En ten slotte de derde prijs, een bedrag van 500 euro ging naar "Maaltijdproject Inloophuis Sint Marten" en "Inloophuis voor GGZ cliënten".

Wat ons bij het Maaltijdproject Inloophuis Sint Marten trof was de doelgroep; mensen met een klein inkomen, die alleen leven. Niet alleen biedt samen eten de mogelijkheid tot ontmoeting, maar ook het samen bereiden vinden wij een belangrijk onderdeel hiervan. Het fijne is ook dat mensen uit de doelgroep zelf koken!

Ook het project Inloophuis voor GGZ cliënten biedt aan mensen die vereenzamen, in armoede leven, kwetsbare mensen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Nu niet via een maaltijd, maar door koffie/thee te drinken, een spelletje te spelen e.d.

De jury roept de verschillende prijswinnaars op om in onderling overleg de prijs te verdelen. Zij hoort later graag wat met het geldbedrag is gedaan.

Het samen ontvangen van een prijs blijkt aan te spreken.

De prijswinnaars maakten gelijk afspraken om te komen tot een zinvolle onderlinge verdeling en besteding van het prijzengeld.

Naast het prijzengeld ontving ieder winnaar een oorkonde.



De nieuwjaarsreceptie werd dit jaar zeer goed bezocht.

Na de prijsuitreiking maakten velen gebruik van de mogelijkheid elkaar te spreken en ontmoeten.

Voor de tekst van dit artikel is gedeeltelijk gebruik gemaakt van het artikel door juryvoorzitter Kooistra in Kerkperspectief.

Foto's: G. Koning

Afscheid ds. Klaas Touwen

In de dienst van gebed voor de eenheid van de kerken en christenen op zondag 21 januari nam de Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem afscheid van haar predikant, ds Klaas Touwen. Klaas Touwen heeft het beroep van de PKN-gemeente Deil en Enspijk aanvaard.

Deze gezamenlijke dienst, met mede-voorgangers van de Oud-Katholieke, de Anglicaanse en de Rooms-Katholieke kerk werd gehouden in de Diaconessenkerk. Bijzondere aandacht werd gegeven aan het thema “ bevrijding en losmaken van ketenen”. Vooral in de muziek, welke deels speciaal voor deze dienst was gecomponeerd, kwam het bijzondere karakter van de dienst tot uiting. De Lutherse kerkmusici, Thea en Pieter Endedijk en Klaas Spijker, samen met instrumentalisten en koorzangers van het Bach-ensemble Arnhem, gaven hiermee in de liturgie uiting aan de innige samenwerking met Klaas Touwen in de 13 ½ jaar dat hij predikant was en de Lutherse kerkmuziek letterlijk en figuurlijk steunde.

Afgevaardigden van de Evangelisch Lutherse Synode en vele anderen waren aanwezig en op de receptie na afloop was het een grote drukte van mensen die persoonlijk afscheid van Klaas wilden nemen.

Bij de receptie werd teruggekeken op de 13 ½ jaar dat Klaas Touwen predikant in Arnhem was. Daarbij werd ook zijn vrouw, Irma Visser, bedankt voor het vele mooie werk dat zij voor de kinderkerk heeft gedaan. In de afgelopen periode stond de kerkenraad voor moeilijke beslissingen. Verkoop van het kerkgebouw aan de Spoorwegstraat bleek noodzakelijk en de daarmee samenhangende veranderingen voor en in de gemeente hebben veel aandacht gevergd.

De gemeente sprak haar dank uit voor de vele mooie diensten en andere activiteiten die Klaas geleid heeft en voor de steun in en aan de kerkenraad, alsmede voor de vele werkzaamheden die hij buiten de gemeente heeft verricht. Wij feliciteren de gemeente Deil en Enspijk met zijn komst aldaar en wensen hem en zijn gezin God's zegen. We zullen hem missen.

Hans Hekelaar, voorzitter kerkenraad ELGA

Informatie over D3rde Verdieping



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping. D3rde Verdieping is hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Enkele van de activiteiten in de komende tijd:

Café Doodgewoon

16 en/of 20 februari | 14.00-16.00 uur en/of 19.30-21.30 uur | vrijwillige bijdrage | Rozet 3.09

In januari zijn we gestart met een nieuw initiatief: Café Doodgewoon. Thema van het volgende Café: Voltooid Leven? Kun je je leven zelf 'voltoeien'? Hoe dan? En in welke situatie kun je je iets voorstellen bij een 'voltooid leven'?

De stem en de taal van de clown



17 februari | 9.30-16.30 uur | € 48 (€ 36) | Rozet 4.28

De clown zoekt naar haar/zijn eigen stem. Welke klanken vind je leuk en passend bij de clown in jou? Ben je praatgraag of heb je genoeg aan de lol om één woord of één zin vol klinkklare nonsens. De clown zegt ja tegen wat zich aandient, vol verbazing, schrik of vreugde over het eigen geluid.

Aan de hand van allerlei oefeningen word je uitgenodigd de clown in jezelf te laten zien én te laten horen.

Mijn vader en ik



21 en 28 februari, 7 en 14 maart | 19.30-22.00 uur | € 80 (€ 60) |

Tuinhuis, Emmastraat 17 in Arnhem

Met je vader heb je een andere band dan met je moeder. Interessant om dit eens te onderzoeken door over hem én over jezelf te gaan schrijven. Van het allereerste ritje bij hem achterop de fiets tot de ruzies in je puberteit. Wat deel je met hem en waarin ben jij anders? Hoe leeft hij in jou voort?

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, email info@d3rdeverdieping.nl

Er is in Rozet tevens een stiltecentrum in lokaal 3.12

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Secretaris a.i.: Johannes Kon

Opmaak: Gerrit Koning

Coördinator columns: Kees Tinga

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het maartnummer inzenden vóór 8 maart 2018 aan

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 14 maart 2018.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 381 emailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze secretaris Johannes Kon

aris.kon.arnhem11@gmail.com of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com