



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 113
12 april 2023
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

Interreligieuze iftar-maaltijd	2
Interreligieuze bijeenkomst bij het ASP	3
Café Doodgewoon.....	4
Lente! Zienuur van en met leerlingen.....	4
Aartsbisschop van Utrecht sluit Paasweek in Arnhem.....	4
Pelgrimsviering.....	5
City MovementsNL	6
Solovoorstelling Judas.....	7
Oekraïense viering in Martinuskapel	8
Nieuwe Profeten – theatervoorstelling met indringende vragen	9
Thee met Thema in Oosterbeek op 23 april.....	9
Oecumenische viering op 4 mei.....	10
Ontmoeting met gevolgen	10
Themaviering Olvékoor in Waalse kerk	10

Agenda

13-apr	Iftar-maaltijd	pag. 2
14-apr	Café doodgewoon	pag. 4
16-apr	Lente!	pag. 4
16-apr	Afsluiting Paasweek	pag. 4
19-apr	Pelgrimsviering	pag. 5
21-apr	City Movements Day	pag. 6
21-apr	Solovoorstelling Judas	pag. 7
22-apr	Oekraïense viering	pag. 8
22-apr	Nieuwe profeten	pag. 9
23-apr	Thee met Thema	pag. 9
4-mei	4-meiviering	pag. 10
7-mei	Ontmoeting met gevolgen	pag. 10
14-mei	Themaviering Olvékoor	pag. 10



Korte berichten

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor rede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>
- **Bezinningsmoment in de Koepelkerk op dinsdag:** Elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem.

Informatie over D3rde Verdieping

Hart voor Zingeving



Dagelijks zijn er veel activiteiten in D3rde Verdieping, hét centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en concerten.

Uitgebreidere informatie over deze activiteiten vindt u op www.d3rdeverdieping.nl

De adressen voor opgeven en aanmelden zijn **D3rde Verdieping**, gebouw Rozet, Kortestraat 16, 6811EP Arnhem, derde verdieping lokaal 3.09, tel. 026 3513185, E-mail info@d3rdeverdieping.nl

Interreligieuze iftar-maaltijd

Een iftar voor iedereen die gelooft in Arnhem op donderdag 13 april in het Olympuscollege naast de Rijnhal.



'Wij' zijn 1Arnhem is een initiatief van De Turkse Ondernemers-Vereniging, het Interreligieus Netwerk Arnhem Spectrum, Presikhaaf University en AM Supportteam. De gemeente

Arnhem ondersteunt dit initiatief van harte.

Wat is de iftar?

Tijdens de ramadan vasten moslims een maand lang van zonsopgang tot zons-
ondergang. De iftar is de maaltijd na een dag vasten.

Waarom doen wij dit?

Wij leven in een tijd waarin tegenstellingen veel aandacht krijgen en worden uitver-
groot. Daar willen wij iets positiefs tegenover stellen en begrip voor elkaar vergroten.
Laten wij de verscheidenheid aan religies in Arnhem vieren! Door samen te eten, te

praten en te luisteren naar muziek uit verschillende culturen. De inschrijving voor deze bijeenkomst is inmiddels gesloten.

Interreligieuze bijeenkomst bij het ASP

Wat is jouw plek in deze wereld?

Donderdag 16 maart kwam het Interreligieus Netwerk Arnhem weer bijeen. Dit keer bij het Arnhems Student Point, dat gehuisvest is in de Parkstraatgemeente, aan de Kastanjelaan 22e. Het thema van de avond was het vinden van je eigen plek in de wereld. Dit is een thema waar veel studenten mee bezig zijn. Iris Springvloet, een van de twee studenten-pastores, nodigde ons uit om twee kennismakingsspelen te doen die ze vaak met studenten doen: 'Over de streep' en 'speed-daten'. Bij het eerste spel kregen we twee stellingen te beantwoorden door in het vak 'Ja' of in het vak 'Nee' te gaan staan aan de twee kanten van de streep in het midden.

Ik heb mijn plek in de wereld gevonden, was de eerste stelling. Ik ging bij 'ja' staan en mocht daarbij wat uitleg geven. Ook twee mensen die bij nee stonden werden uitgenodigd daar iets over te vertellen. De tweede stelling was: ik heb een zinvolle boodschap te vertellen. Deze meeste deelnemers vonden van wel, maar een enkeling durfde er ook wel voor uit te komen, daar nog onzeker over te zijn.

Het speed-daten ging gepaard met diverse vragen. Dit waren gesprekjes van tien minuten met iemand die je nog niet kende. Ik sprak met iemand van Villa Klarendal en met een bestuurslid van het ASP. Allebei heel leuke interessante gesprekken. Villa Klarendal is een plek waar iedereen welkom is, waar op zondag

eerst samen gegeten wordt en dan een kerkviering plaatsvindt in het Multi-Functioneel Centrum Klarendal. Ik kende deze vierplek nog niet. Van het ASP kan ik nog veel leren op gebied van PR. Bijvoorbeeld hoe zij haar Instagramaccount bijhouden met inspirerende quotes en terugblikken op bijeenkomsten.

Tot slot gingen we in kleine groepjes van vier bijeen zitten om te praten over wat we nu kunnen doen als religieuze gemeenschappen om mensen hun plek te laten vinden in de wereld.

Concrete plannen waren bijvoorbeeld:

- een interreligieuze Dag van de Vrede organiseren,
- interreligieuze dialoog met veel kopjes thee/koffie,
- een open gebedshuizendag organiseren,
- een interreligieuze 4 mei viering in de Waalse kerk,
- een gezamenlijk Instagram account aanmaken met meerdere geloofsgemeenschappen,
- een contactlijst van religieus Arnhem-een studiereis naar Bosnië voor theologen (rabbijnen, dominees en imams) met de vraag: zijn religies oorzaak voor vrede of voor oorlog? Of allebei? In Bosnië allebei.

Het was weer een boeiende avond waar veel verbindingen zijn gelegd. We leren elkaar steeds een beetje beter kennen. Wie eens mee wil naar een interreligieuze bijeenkomst: dat kan. Meld je bij mij aan.

Aly Meijer

Café Doodgewoon

14 apr '23 | 14:00 tot 16:00 | Arnhem – Rozet (lokaal 3.09)

Dat we doodgaan is de enige zekerheid die we hebben in het leven. Toch hebben we het weinig over de dood, laat staan ónze dood. In Café Doodgewoon willen we tijd en ruimte maken om met elkaar zo gewoon mogelijk over de dood en het sterven te spreken. Voor de één is de dood abstract, ver weg, voor de ander concreet, dichtbij. Wat we delen is dat we stilstaan bij onze sterfelijkheid en hoe we ons daartoe kunnen en willen verhouden.

Thema is deze keer: hoe zou jij herinnerd willen worden? En door wie?

Of ben je daar helemaal niet mee bezig?

En voor de creatieve en minder bescheiden mensen onder ons, als je dit in een sculptuur of monument o.i.d. zou moeten verbeelden, wat zou dat zijn of hoe zou het eruit zien?

Het laatste is meer bedoeld ter inspiratie, want het gaat ons vooral om de vraag.

Café Doodgewoon is voor iedereen en alle leeftijden en wordt 1x per maand aangeboden, steeds op de 2^{de} vrijdagmiddag van de maand.

Graag vooraf aanmelden! Soms blijkt er veel belangstelling, en als we dat vooraf weten, kunnen we een extra ruimte reserveren in Rozet om de groep zo nodig te splitsen. Café Doodgewoon is een initiatief van D3rde Verdieping het regionaal netwerk Palliatieve Zorg Arnhem/De Liemers.

Werkgroep Café Doodgewoon: Ad Boogaard, Marianne de Bruin, Dolf Mulder, Maria Vloet en Renée Wagenvoorde.

Begeleiding: Renée Wagenvoorde en Ad Boogaard

data: vr 13-01 | 10-02 | 10-03 | 14-04 | 12-05 | 09-06 (2de vrijdag v/d maand)

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Lente! Zielenuur van en met leerlingen van de vooropleiding klassieke muziek van ArtEZ

Zondag 16 april 16.00-17.00 uur. Aansluitend napraten met een drankje.

Ontwaken, pril leven, nieuw leven, ander leven, uitbundig leven.....

Vier leerlingen van ArtEZ jong talentklas (Miriam Darras (piano), Kobus Jansen (piano), Nina van Venrooy (viool), Fabian Ziemba (piano)) kozen uit hun repertoire muziek rond het thema lente. Ze vroegen zich af: wat betekent dit stuk voor mij en ze gingen op zoek naar gedichten/teksten, die resoneren met de door hen gekozen muziek.

Locatie: Waalse Kerk

Aartsbisschop van Utrecht sluit Paasweek in Arnhem

De aartsbisschop van Utrecht, Bernd Wallet zal **zondag 16 april** in de Oud-Katholieke Kerk Arnhem de Paasweek afsluiten. Officieel heet die dag Beloken Pasen, oud Nederlands voor afsluiten, dicht doen. De aartsbisschop als voorganger geeft deze Viering een extra feestelijk tintje.

Beloken Pasen is geen slotfeest van de Paasweek, want Pasen en de opstanding van Christus zijn niet afgesloten. Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

Belangrijke feesten duren in de kerk acht dagen, een octaaf. Pasen is het feest van Christus' verrijzenis, het herboren zijn, van nieuwe leven en hervonden hoop. De kracht van de opstanding werkt het hele jaar door.

Kerkmeester Alwin Meisters: Beloken Pasen is de achtste dag na pasen. Dan is de paasweek helemaal vol. Zie het als een reeks muzieknoden, zing van do re mi fa sol la si en je merkt dat de reeks pas rond is bij de 8^e noot, de do. De laatste noot van de oude reeks of de eerste van de nieuwe.'

Pastoor Scheltinga: 'Pasen is het feest dat je wéét van de opstanding. Mensen die echt Pasen vieren zijn "opstandige mensen"' grapt hij. 'Dit past ook wel een beetje bij het karakter van de Oud-Katholieke kerk. Zij viert dit jaar haar 300-jarig jubileum. Precies 300 jaar geleden vond een aantal mensen dat zij hun eigen weg moesten gaan. De toenemende Roomse inmenging zorgde voor onrust en onbegrip bij een gedeelte van de Hollandse katholieken. Dit leidde uiteindelijk tot de breuk met de Roomse kerk.'

Aartsbisschop Bernd Wallet is de 83^e opvolger van Sint Willibrordus, in een ononderbroken lijn. Hij besluit de Paasweek in Arnhem. Niet, in de kathedraal van Utrecht, maar in de parochiekerk van Arnhem. Geen pontificale Viering met staf en mijter maar gewoon als voorganger in een vierende en zingende kerkgemeente.



Oud-Katholieke Kerk Arnhem (Molenbeke)
Adolf van Nieuwenarlan 3, 6824 AM
Arnhem

Pelgrimsviering

Op 19 april 9.30 uur is er weer een pelgrimsviering. Na een meditatieve viering wandelen we deels in stilte, deels in gesprek, naar Park Sonsbeek. Bij de Waterval krijgt iedereen een bezinnende vraag mee.

Aanmelden mag (hoeft niet) bij Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl
We beginnen zoals altijd met een meditatieve viering van een half uur om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur is de kerk al open om te genieten van de stilte. Om 10.00 uur is er koffie en thee en een kennismakingsvraag. Daarna, om ongeveer 10.30 uur, gaan we naar Park Sonsbeek om deels in stilte te wandelen, deels in gesprek. Om ongeveer 11.45 uur zijn we weer terug bij de Waalse kerk en sluiten we af met een potluck lunch, waarvoor iedereen iets meeneemt. Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

City MovementsNL

Met veel verwachting kijken we uit naar de **City Movements Day** op **vrijdag 21 april** in het Dominion Centre Amsterdam. Een dag vol met muziek, ontmoetingen, verdieping, inspiratie en netwerken. Een dag van ontmoeting met vertegenwoordigers van zo'n 40 lokale netwerken van kerken en christelijke organisaties. En van zo'n 25 organisaties die steeds meer lokaal samenwerken met en in netwerken.

Van verschillende netwerken en organisaties krijgen wij een inkijk in hoe zij hun netwerk vormgeven. Wat kunnen we hiervan leren? Welke stappen kan jij nu ook zetten? Onze ervaring van jaren optrekken met andere netwerken is, dat God juist de contacten met anderen gebruikt om ons te inspireren.



Programma

Naast Roger Sutton - die zal spreken in de ochtend - spreekt ook Ioannis Dekas tijdens de City Movements Day in Amsterdam. Ioannis is leider van het City Changers netwerk in London en al jaren aan het bouwen aan het Koninkrijk van God in zijn stad.

Naast deze sprekers zijn er ook verschillende creatieve bijdragen – in kunst, muziek, zang, teksten. Onder meer een muzikale bijdrage van Gilbert Thera en Sharon Kips. Er zijn verschillende bijdragen vanuit lokale netwerken waar je lessen uit kan trekken voor je eigen woonplaats en er zijn verschillende stands van organisaties waar je inspiratie kan opdoen.

Kortom, het programma van 10:00 tot 17:15 uur is gevuld om jou te inspireren om volgende stappen te zetten met jouw netwerk en vanaf 17:15 uur is er een borrelmoment om verbindingen te leggen tussen jouw organisatie/netwerk en één van de anderen.

Onze ervaring is dat dit een geweldige kans is om jouw visie voor de stad en voor de rol van de kerk in jouw stad te delen met anderen in jouw lokale netwerk. Daarom onze aanmoediging om hen uit te nodigen om met jou mee te gaan!

Aanmelden

Voor de City Movements Day is het nodig om je te registreren. Met de kortingscode CMDorganisatie10 ontvang je €10,- korting. Die code mag je ook doorgeven aan mensen uit je achterban. Ze zijn van harte welkom!

Registreer je daarom via citymovements.nl/registreren of via onderstaande knop.

Solovoorstelling Judas

De reacties overtroffen al mijn verwachtingen. Dit stuk doet stof opwaaien en nodigt uit tot gesprek. Het is een indrukwekkende monoloog van Judas, die je niet zomaar loslaat.

*“Als ik de geschiedenis kon keren?
Zouden jullie dat dan willen?
Ja, daar heb ik heel lang over
nagedacht.”*

Judas – Geschreven door Lot Vekemans - op dit moment 's werelds meest opgevoerde Nederlandse toneelschrijfster.

Vrijdag 21 april om 20.00 uur te zien in Dorpskerk Schaarsbergen.
Entree: € 10 - Studenten € 5 - Opbrengst voor Amnesty International.



Oekraïense viering in Martinuskapel

Op zaterdag 22 april vindt een dienst plaats voor Oekraïense vluchtelingen. Deze zal - zo God het wil - plaatsvinden op zaterdag 22 april vanaf 10.00 u in de Martinuskapel aan de Steenstraat 7.

Het verantwoordelijke patriarchaat is het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel, aartsbisdom van België en exarchaat van Nederland.



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ / OECUMENISCH PATRIARCHAAT
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ / AARTSBISDOM VAN BELGIE
ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ / EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ / PASEN 2023

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

GR. VRIJDAG

15.00 - 17.00

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

DIENST V.H. HEILIG EPITAFIOS

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

GR. ZATERDAG

10.30-12.45

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / PASEN

Byzantijnse Kapel, Dobbelmanweg 3,
6531 KT Nijmegen, Nederland

Nieuwe Profeten – theatervoorstelling met indringende vragen

Een groep jongeren strandt op een onbewoond eiland. Ze gaan aan de slag met survivals, en contact leggen met de buitenwereld. Ze starten enthousiast vol goede bedoelingen maar de werkelijkheid is weerbarstig. In de avond vertellen ze elkaar verhalen rond het vuur. Ze ontdekken gaandeweg wat er werkelijk toe doet en proberen dit te verwoorden in flessenpost die ze aan de zee toevertrouwen.

Theatermaker Joyce Schoon werkte samen met zes jongeren aan Nieuwe Profeten, een muzikale tragikomedie over grote vragen: Hoe zit het met de Homo Sapiens - de wijze mens? Hoe wijs is die mens eigenlijk? Zijn we in staat om de juiste keuzes te maken voor een leefbare aarde? En heeft God nog een beetje geduld met ons?

Zaterdagavond 22 april 20.00 uur in de Salvatorkerk, Salvatorplein, Arnhem-Zuid

De deur is open om 19.15 uur. Ontvangst met thee en koffie. Toegang gratis dankzij sponsors. Vrijwillige bijdrage welkom, QR-code aanwezig. Reserveren: Niet nodig. Kom op tijd, vol is vol.



Thee met Thema in Oosterbeek op 23 april

Felix Nussbaum, ongewild kunstenaar in ballingschap
Inleider: Josée Claassen

In de aanloop naar de 4-5 mei herdenkingen, houdt Josée Claassen in de Oude Kerk in Oosterbeek een lezing over het leven en werk van deze bijzondere kunstenaar. Felix Nussbaum was een Duits-joodse man die opgroeide toen het nazisme begin 20ste eeuw in Duitsland oplaaide. Hij leek aan het begin te staan van een glorieuze carrière, maar het liep anders. Hij werd balling, ongewild. Maar hij bleef schilderen, ongeacht de omstandigheden waar hij in terecht kwam. Nussbaum schilderde vaak muzikale taferelen. U hoort dan ook, naast prachtige Joodse liederen, jazz-muziek en muziek van Kurt Weil, Mahler en Bruch.

Josée Claassen is kunsthistorica en liefhebber van klassieke muziek. Ze heeft zich de afgelopen tien jaar gespecialiseerd in het geven van lezingen waarin beeldende kunst gecombineerd wordt met klassieke muziek.

Plaats: Oude Kerk, Benedendorpsweg 134
 (U hoeft hiervoor dus niet naar het museum in Osnabrück)
 Tijd: 16 – 17.30 u (inloop vanaf 15.30u)
 Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf



Oecumenische viering op 4 mei

De oecumenische viering t.g.v. Dodenherdenking vindt zoals gebruikelijk plaats in de Waalse Kerk op donderdag 4 mei om stipt 18.30 uur; voorganger is ds Theo Pieter de Jong van de Dorpskerk Schaarsbergen. Kerk open : 18.00 uur.

Om 19.00 uur vertrekken de kerkgangers achter de krans van de Raad van Kerken Arnhem naar de patio van het Stadhuis, waar door het gemeentebestuur koffie en thee wordt aangeboden.

Om 19.45 uur gaat de grote stoet naar het oorlogsmonument op het Audrey Hepburnplein, waar de officiële plechtigheden plaatsvinden zoals de 2 minuten stilte en de kranslegging.

Ontmoeting met gevolgen

Op **zondag 7 mei** is er om 14.00 uur in de Waalse Kerk (met inloop vanaf 13.30 uur) het toneelstuk Ontmoeting met gevolgen.

Het toneelstuk Ontmoeting met gevolgen gaat over twee vrouwen. De ene is de vrouw van Menno Simons. Zij heet Geertruydt Jansdochter Hoyer en is tot dusverre (helaas) op de achtergrond gebleven. Het is tijd om dat – na al die eeuwen – te veranderen. Zij heeft ons immers vast wel het een en ander te vertellen! En misschien heeft ze ook nog ideeën die voor ons in deze tijd interessant zijn om over na te denken.



De andere vrouw is een verre achter-, achter-, achterkleindochter van Geertruydt en heet Geerte de Vries. Zij is voorganger in een doopsgezinde gemeente en neemt hier na haar werkzame leven afscheid. Geerte is getrouwd met Symen de Boer en heeft Geertruydt 'aangespoord' om haar kant van de geschiedenis te vertellen. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven.

Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? Korneel Roosma - de Vries, zelf voormalig voorganger van een doopsgezinde gemeente in Friesland, heeft het stuk geschreven en speelt beide rollen. Haar man Sikke verzorgt decor, licht en geluid. Iedereen is welkom om dit bijzondere toneelstuk mee te maken en deelgenoot te worden van de verhalen van beide vrouwen! Komt allen!

Themaviering Olvékoor in Waalse kerk

ARNHEM - "Weten met het hart" is het thema in de viering van het Olvékoor op **zondag 14 mei** om 10.00 uur in de Waalse kerk in Arnhem. Moniek Siermann is dan onze voorganger. Zij laat zich niet alleen inspireren door de prachtige teksten van Huub Oosterhuis maar draagt ook de gedichten van Catharina Visser een zeer warm hart toe.

Toen Moniek 25 jaar als pastor werkzaam was, kreeg zij als cadeau een startkapitaal voor het Moniek Siermann fonds. Daarmee heeft zij 15 gedichten van Catharina Visser uit de verzamelbundel "Weten met het hart" op muziek laten zetten. Catharina wil de mensen troosten in hun eenzaamheid. In een interview zei zij ooit: 'Troosten is een subtiele zaak. Soms moet je spreken, soms zwijgen, soms strelen. Ik doe het op een andere manier, ik schrijf.' Twee van haar gedichten staan centraal in deze viering, worden door Moniek toegelicht en natuurlijk ook gezongen.

Het koor staat onder leiding van Ruud Hermans.

Na afloop van de viering wordt er koffie en thee geschonken en is er tijd voor ontmoeting. De Waalse kerk is te vinden aan de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater. Parkeren naast het theater is tot 12.00 uur gratis.

Laatste wens: de Eiffeltoren zien

Hij staat trots op de foto, in vol ornaat. Eindelijk ziet hij de Eiffeltoren. Zijn beste kleding heeft hij aangetrokken voor deze gelegenheid: een traditioneel gewaad zoals mannen uit zijn regionen die dragen. Buyan komt uit Toeva, een Russische republiek ten noorden van Mongolië. Het was zijn laatste wens: de Eiffeltoren zien.

Kerken die het werk van INLIA steunen maakten het mogelijk die wens in vervulling te doen gaan. Buyan heeft namelijk niet lang meer. Hij heeft kanker. En hij droomt er al zo lang van om die fameuze toren te zien. Een van de wereldwonderen, wat hem betreft. Hij hoort er pas hier in Nederland over.

Smeedijzeren toren vs. vilten yurt

Een smeedijzeren toren van 330 meter hoog – het is in alle opzichten enorm ver weg van de vilten yurt waar Buyan en zijn gezin in Toeva in woonden. Als hij een verblijfsvergunning krijgt gaat hij die toren bezoeken, neemt Buyan zich voor. Hij weet dan nog niet hoelang dat traject zal duren. Het is 2014 als Buyan en zijn vrouw Dolaana met hun zoon Aydyn in Nederland aankomen.



Aydyn vormt, naast andere zaken waar ze het vandaag liever niet over hebben, een belangrijke reden om hun land te verlaten. Hij is verstandelijk beperkt. In Toeva is er niets voor hem – geen zorg, geen begeleiding, geen voorzieningen. Ze willen een menswaardig bestaan voor hun zoon. En breken zich het hoofd hoe het moet als zij overleden zijn; wat zal er dan van Aydyn terecht komen?

Nomaden

Ze leven als nomaden, trekken rond met hun schapen en geiten en het paard dat ze delen met de eveneens rondtrekkende burens van 6 tot 10 kilometer verderop. Zo'n yurt mot ook verplaatst orden immers; dan is een paard wel handig. Ook voor het afleggen van grotere afstanden, als dat nodig is. Alleen gaat Aaydyn dat bestaan nooit kunnen volhouden. Ze besluiten te vertrekken.

Een lange reis over land brengt hen hier. Maar het asielverzoek wordt afgewezen. Zo komt het gezin bij INLIA terecht, in het voormalige Formule 1 hotel, waar de opvang in Groningen eerder gehuisvest was. Dáár hoort Buyan over de Eiffeltoren. Maar een vergunning om hier te blijven heeft hij dan nog lang niet. Het zal tot november 2022 duren voordat die verstrekt wordt en tot januari van dit jaar voordat het felbegeerde papiertje binnen is.



Uitbehandeld

Inmiddels is dan duidelijk dat Buyan kanker heeft en uitbehandeld is. Zijn vrouw en hij zijn al 40 jaar samen, Aaydyn is 34 nu. De medewerkers van INLIA gunnen Buyan en zijn gezin de vervulling van z'n laatste wens. Kerken springen desgevraagd direct bij; natuurlijk gaan ze dit mogelijk maken. En zo vertrekken Buyan, Dolaana, Aaydyn en 'Inlianen' Nona en Rients voor een weekend naar Parijs.

De autorit is gezellig, iedereen verwachtingsvol. 's Avonds in een Parijs restaurant lijkt het gezin echter niks te willen eten. Te gespannen misschien? Nee, ze willen INLIA niet op kosten jagen. Nona legt uit dat de reis gefinancierd is door INLIA's achterban en dat het de bedoeling is dat het gezin het ervan neemt. Maar dat kost enige overredingskracht en blijft het hele weekend lastig voor hen. "Te bescheiden", zegt Nona.

Hoogtevrees

De volgende dag staan ze om half tien op de Eiffeltoren. Dolaana heeft normaal op een trap al hoogtevrees, maar nu niet. Dit is hun moment. Bij de lunch bestelt het gezin opnieuw niks. Maar Nona en Rients zijn vindingrijk: zij bestellen zelf een tafel vol hapjes en delen die met het gezin. Probleem opgelost.

Daarna volgt een tochtje over de Seine. "Parijs is misschien nog wel mooier dan Groningen", zegt Buyan enthousiast – en een tikje verontschuldigend. Het voorstel is om daarna het Louvre te zien. Dolaana zegt dat ze er best heen kunnen lopen. Dat kost een halfuur en we zijn er zo met de metro, werpen Rients en Nona tegen. Blijkt dat het gezin dacht dat iedere metrorit geld kostte. En zo leert Buyan het woord 'dagkaart'.

Mijn droom is klaar

En die komt nog van pas. Na het Louvre, de Sacré-Coeur. Daar gunnen de Inlianen het gezin een uur samen, zonder anderen. In de prachtige kerk, in de serene sfeer, vindt Buyan rust. Hij bidt, hoewel niet gelovig. Dolaana pakt zijn hand. Hoewel al de hele dag op pad, is hij nog niet moe. Ze gaan nog naar de Galeries Lafayette, het prachtige warenhuis. "Mijn droom is klaar", zegt Buyan op gegeven moment. Bij het laatste diner bedankt hij de medewerkers, INLIA en de achterban vele malen.

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)
Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com)
Opmaak: Ewald den Blaauwen
Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het decembernummer inzenden vóór 5 mei 2023 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 9 mei 2023.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 383 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com