



# Bulletin

*Raad van Kerken Arnhem*

Digitale nieuwsbrief nr. 116  
12 september 2023  
Verschijnt maandelijks

*In dit nummer:*

## Inhoudsopgave

Herdenkingsavond Slag om Arnhem .....	2
Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid .....	3
Thee met Thema – een preview naar het komend seizoen 2023-2024 .....	4
Thee met Thema in Oosterbeek.....	5
Verslag derde bijeenkomst Interreligieus Netwerk Arnhem.....	6
Oud-Katholieken worden “Groene Kerk” .....	8
Lessen over de Voedselbank .....	8
Jaarverslag Kruispunt .....	9
Een kwart eeuw tussen wal en schip .....	9
Ten geleide: Bouwen aan Vrede 2023 .....	11
Bidden voor vrede .....	12
<b>Uitnodiging</b> .....	13
Uitnodiging over het toekomstige Nationaal Slavernijmuseum.....	14
Jansbeek lezing – woensdag 11 oktober 20:00 uur .....	15
Bericht van het Eef Sybesma Fonds.....	17
Armoedeaanpak.....	17
Schuldhelpmaatje.....	18
Voorlichting Schuldhelpmaatjes Arnhem .....	18

Datum	Onderwerp	Vindplaats
12-sep	Bijeenkomst over armoedeaanpak	pag. 17
14-sep	Bijeenkomst Interreligieus Netwerk	pag. 7
15-sep	Herdenking Slag om Arnhem	pag. 2
16-sep	24-sep Vredesweek	pag. 11
18-sep	Voorlichting schuldhulpmaatje	pag. 18
19-sep	Bijeenkomst over armoedeaanpak	pag. 17
24-sep	Thee met thema	pag. 5
28-sep	Vincent de Paullezing	pag. 13
28-sep	Toekomstig slavernijmuseum	pag. 14
11-okt	Jansbeek lezing	pag. 15



## Korte berichten

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is weer in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekkklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>
- **Bezinningsmoment in de Koepelkerk op dinsdag:** Elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem.
- **De maandelijkse gebedskalender** wordt iedere maand meegestuurd, maar is geen product van de Raad van Kerken Arnhem e.o.
- **D3rde Verdieping** – hart voor zingeving. Klik [hier](#) voor de meest recente nieuwsbrief.

## Herdenkingsavond Slag om Arnhem

**ARNHEM - Arnhem herdenkt vrijdag 15 september de Slag om Arnhem met een herdenkingsbijeenkomst in de Eusebiuskerk, een kransleggingsceremonie in de Berenkuil, de March over the Bridge en afsluitend Bridge to Liberation bij de historische John Frostbrug. Ook vindt die dag de conferentie Bridge to the Future plaats.**

De Slag om Arnhem maakte deel uit van operatie Market Garden, de grootste luchtlandingsoperatie ooit. Doel was het innemen van bruggen in Nederland en zo te zorgen voor een snelle opmars naar Duitsland om de oorlog te kunnen beëindigen.

### Kostbare waarden

Burgemeester Ahmed Marcouch: “Wat de veteranen van ons leerden, is hoe dankbaar wij zijn voor hun inzet, los van de resultaten; wij betreuren een verloren slag als start van een algehele evacuatie van Arnhem, de dodelijke hongervinter in grote delen van Nederland, fatale razzia’s en desastreuze bombardementen.”

“Wat wij leren van de veteranen is dat wij hen het beste bedanken door elkaar de vrijheid te gunnen die wij zelf krijgen, elkaar leren de vrede te bewaren en voor elkaar de veiligheid te organiseren.

Vrijheid, vrede en veiligheid krijgen door de oorlog in Oekraïne de glans van kostbare waarden die onze aandacht nodig hebben.”

### **Bijeenkomst in Eusebiuskerk**

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Eusebiuskerk spreken onder andere burgemeester Marcouch en mevrouw Eva Weyl. Eva werd geboren in Arnhem, overleefde kamp Westerbork en geeft al jaren lezingen aan scholieren over haar ervaringen in de oorlog.

Geïnteresseerden die graag de herdenkingsbijeenkomst in de Eusebiuskerk bijwonen, kunnen vanaf 4 september entreekaarten ophalen bij de receptie van het stadhuis en het loket in Arnhem-Zuid.

### **Kranslegging**

De herdenkingsceremonie met kranslegging in de Berenkuil start na de March over the Bridge. Onder leiding van de Royal British Legion TN lopen de pipes & drums over de John Frostbrug van de zuidzijde naar de Berenkuil. Bezoekers zijn van harte welkom bij de herdenking waar de Slag, de daaropvolgende evacuatie van de stad en de impact door de ogen van tieners wordt gedeeld. Overdag vindt in Musis de conferentie Bridge to the Future plaats met als thema ‘Strijders voor democratie’.

### **Persoonlijke verhalen**

Na de herdenking staan we bij het evenement Bridge to Liberation stil bij de impact van oorlog. Vertellers Dionne Stax en Noraly Beyer nemen ons mee in persoonlijke verhalen over oorlog en vrijheid, toen en nu. Met muziek van Sera, Jeangu Macrooy, April Darby en Phion. Voorzien van bijzondere dans van Introdans en Spoken Word door Stadsdichter Jesse Laport.

Bekijk de trailer via <https://vimeo.com/844324022>

### **Thuis en online kijken**

Iedereen die de herdenkingsbijeenkomst in de Eusebiuskerk, de ceremonie met kranslegging en Bridge to Liberation liever vanuit huis of op scherm wil beleven kan op vrijdagavond 15 september kijken naar Omroep Gelderland, via livestream op [bridgetoliberation.nl](http://bridgetoliberation.nl) en op de Facebookpagina van gemeente Arnhem.

Voor meer informatie: [www.arnhem.nl/slagomarnhem](http://www.arnhem.nl/slagomarnhem), [bridgetoliberation.nl](http://bridgetoliberation.nl) en [airborne-region.nl](http://airborne-region.nl)

## **Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid**



### **Verklaring van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de herdenking van de afschaffing van de slavernij**

Dit jaar herdenken we dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft. De herdenking duurt een jaar en begint op 1 juli.

Ook katholieken hebben medemensen tot slaaf gemaakt, namen deel aan de slavenhandel of waren zelf tot slaaf gemaakt. Dat staat haaks op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters omdat ze allen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.

Slavernij bracht onvoorstelbaar leed. Wij luisteren ook naar de weinige andere stemmen uit die tijd, stemmen van protest en hoop, zoals die van pater Petrus Donders in Suriname die afwijzend sprak over slavernij, en van gelovigen die slaven kochten om ze vrij te laten.

We willen het slavernijverleden onder ogen zien. En we realiseren ons dat de voorsprong in economische ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme. Als beperkte mensen bouwen wij voort op beperkte structuren. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen die nu leven kunnen lijden onder deze zondige structuren uit het verleden.

Ook nu is er slavernij daar waar sprake is van politieke en economische onderdrukking. Het Tweede Vaticaans concilie sprak zich daar fel tegen uit (*Gaudium et spes*, 1965, nr. 29, vgl. 27). Slavernij heeft nieuwe vormen aangenomen waaronder uitbuiting, kinderarbeid, dwangarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken. Het aantal mensen dat nu slachtoffer is van deze ‘moderne’ slavernij bedraagt wereldwijd bijna vijftig miljoen volgens onderzoeken van internationale organisaties voor arbeid en migratie. De slachtoffers komen uit alle lagen van de bevolking, maar de meesten bevinden zich onder de armsten en meest kwetsbaren van onze broeders en zusters.

We zien het verleden van de slavernij onder ogen, het onrecht, de ontmenselijking. De veroordeling van elke vorm van slavernij is het erkennen van de waardigheid van iedere mens. We benadrukken en blijven uitdragen dat structuren van moderne slavernij, die deze waardigheid ontkennen, niet stroken met de boodschap van het evangelie van Christus.

We herdenken het slavernijverleden om samen een toekomst van gerechtigheid, verzoening en vrede op te bouwen.

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland  
Utrecht, 1 juli 2023

## **Thee met Thema – een preview naar het komend seizoen 2023-2024**

Het programma voor het komend seizoen staat inmiddels ‘in de steigers’. Er zijn weer acht bijeenkomsten gepland, die plaatsvinden in diverse kerkgebouwen in Oosterbeek en – nieuw – ook in Wolfheze.

Op 24 september, in de Vredebergkerk, kijken we met Leo van Weele naar de Canon van Renkum en de redenen voor hem om deze op te zetten. Een maand later, 29 oktober, een actueel onderwerp: digitale ethiek: op welke manier kunnen we de digitale wereld benutten zonder er zelf schade van te ondervinden? Met twee specialisten: Emily Daemen en Frank Verschoor, in de Trefzaal van de Bernulphuskerk. We zijn daarna, op 26 november te gast in de Opstandingskerk in Wolfheze waar we de natuurfilm *Wolvenland* bekijken en in gesprek gaan met enkele kenners. Op 28 januari 2024 opnieuw een actueel thema: burgerlijke ongehoorzaamheid, in de Vredebergkerk met emeritus-hoogleraar Kees Schuyt. Ook cultuur staat op het programma: op 25 februari luisteren we in de Remonstrantse kerk naar muziek van Leonard Cohen en de verhalen daarover met Frank Kazenbrood. Democratie en de botsende visies daarop is het onderwerp van een ontmoeting die we op 24 maart in de Vredebergkerk hebben met James Kennedy, hoogleraar en bekend als columnist van *Trouw*. In april hebben we traditiegetrouw een onderwerp dat raakt aan de Tweede Wereldoorlog: we hebben Aad van Tilburg te gast in de Oude Kerk met het thema Duitse vrouwen in het verzet tegen het nazi-regime. En we sluiten het seizoen af in de Remonstrantse kerk met de Wageningse hoogleraar Bart Gremmen die met ons in gesprek gaat over een ethisch kompas voor de veehouderij.

We hopen dat het programma opnieuw tegemoet komt aan de belangstelling van velen uit onze omgeving en ontmoeten u graag bij de open ontmoetingen van Thee met Thema op de zondagmiddag van 16 uur tot 17.30 uur.

## Thee met Thema in Oosterbeek

### De Canon van Renkum en 'the making of' -- Inleider: Leo van Weele

Wat brengt een mens ertoe een Canon (overzicht van belangrijke onderwerpen van de geschiedenis) van zijn woonplaats te willen maken?

Is de liefde tot je land een ieder aangeboren? Hoewel hij niet in de gemeente Renkum is geboren, raakte Leo van Weele al snel verslingerd aan zijn woonplaats Oosterbeek en de schitterende omgeving. Zo ontstond zijn belangstelling voor de lokale geschiedenis. Na kennis genomen te hebben van andere canons nam hij het initiatief om de Canon van Renkum te schrijven. Hij deed dit samen met twee andere auteurs, Ulbe Anema en Cees Gerritsen.

Van Weele geeft inzicht in enkele aspecten van de 24 hoofdstukken (vensters).

Aan bod komen Kunst en cultuur met o.a. de Oosterbeekse schilderskolonie, Landgoederen & buitenplaatsen, Toerisme en recreatie en Water en papier (met o.a. de papierindustrie).

De bijeenkomst heeft een interactief karakter zodat met de inleider van gedachten kan worden gewisseld.

Leo van Weele, was als jurist werkzaam bij de KEMA en is actief betrokken burger.

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Datum en tijd: **24 september** 2023 16-17.30 u (inloop vanaf 15.30 u)

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Informatie: Marlies Raaijmakers, [m.raaijmakers4@upcmail.nl](mailto:m.raaijmakers4@upcmail.nl)



# NIM-wegen

Beschermheer: Peter kardinaal Turkson

**NIM-wegen, nr. 2023/1, juni 2023**  
**Niet-westers christendom, Interreligieuzedialoog en Missie**

Zie de bijlage

## Verslag derde bijeenkomst Interreligieus Netwerk Arnhem

25 mei 2023



Op 25 mei 2023 vond de derde bijeenkomst plaats van het Interreligieus Netwerk Arnhem. Dit maal waren we te gast bij de Turkse Aya Sofya moskee. Na een korte voorstelronde liet de heer Bahaeddin Budak ons het gebouw van de moskee zien en de verschillende ruimtes, waaronder ruimte voor jongeren, de gebedsruimte en de ruimte voor vrouwen. Ook vertelde hij over de voortgang van de plannen voor de nieuwbouw van het Islamitische Gemeenschapscentrum. Er is een prijsvraag uitgeschreven voor het schetsontwerp van het gebouw en binnenkort zullen drie genomineerde ontwerpen gepresenteerd worden.

Na deze interessante rondleiding gingen we met elkaar in gesprek in een van de ontmoetingsruimtes van de moskee. Het thema dat met elkaar besproken was: "Hoe houden we jongeren bij onze gemeenschappen?" Hierover werd door iemand van de kerken, iemand van de synagogen en door iemand van de moskee een korte inleiding gehouden, waarna we hierover met elkaar in gesprek gingen.



Rick (kerk Villa Klarendal) vertelde aan de hand van het boekje Samen Jong over zes kernwaarden voor een kerk met alle generaties. Deze zes kenmerken zijn:

- 1 - Prioriteit geven aan jongeren;
- 2 - De boodschap van je geloof serieus nemen, je geloof uitleven;
- 3 - Hart hebben voor jongeren;
- 4 - Jongeren verantwoordelijkheid geven;
- 5 - Een warme gemeenschap zijn; jongeren onderdeel laten zijn van de geloofs familie;
- 6 - Beste burens zijn de omgeving, de wijk.

Jochanan van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland benadrukte dat in Joodse gezinnen de ouders thuis de waarden en begrippen bijbrengen. Toch hebben ze ook zorg, namelijk dat jongeren na hun Bar mitswa (12, 13 jaar oud) zich van de gemeenschap vervreemden. Landelijk en lokaal worden er initiatieven genomen om de jongeren te bereiden, zoals door middel van de landelijke jongerenvereniging Netzer, het aanstellen van jongerenwerkers en het organiseren van jongerenkampen.



Bahaeddin (Ayasofya moskee) gaf voorbeelden vanuit de Koran over mensen die op jonge leeftijd met God bezig waren. Zo was Abraham nog jong toen hij zich afvroeg: "Wie is God?", terwijl zijn vader een afgodendienaar was. Ishmael was nog jong toen hij bereid was zich te laten offeren door zijn vader Abraham. Hierdoor gaf hij aan God te vertrouwen. Ook David was nog jong toen hij de strijd aanbond met de reus Goliath. Jezus geloofde als kind al in God. Mohammed was tussen de 15-25 jaar toen hij zich distantieerde van de algemene traditie van afgodendienst. Hij concludeerde: "Als we de jongeren verliezen, verliezen we Abraham, Ismael, David, Jezus en Mohammed." Het is belangrijk dat we onze jongeren bewust maken van hun religieuze identiteit.



Twee jonge bestuursleden van Aya Sofya vertelden vervolgens dat Aya Sofya diverse ruimtes heeft waar jongeren altijd welkom zijn om te paintballen, spelletjes te doen, gewoon te chillen met hun vrienden. Zo worden er vriendschappen opgebouwd.

De jongens en de meisjes hebben elk een eigen ruimte en organiseren eigen programma's. Een keer per maand zijn er ook lezingen met thema's die voor jongeren van belang zijn. Het samenzijn met gelijkgestemde leeftijdsgenoten heeft een enorme aantrekkingskracht.

Vervolgens gingen we met elkaar in gesprek en deelden ervaringen en suggesties uit.

Tenslotte werden de vertegenwoordigers van de religieuze instellingen door medewerkers van het Arnhem Student Point aangemoedigd om zichtbaarder te worden voor jongeren van buiten de religieuze gemeenschappen die op zoek zijn. Het opzetten van een database zou hierbij van groot belang kunnen zijn. Hier zullen we verder over nadenken.

Een andere suggestie die gedaan werd was om een voetbalevenement te organiseren voor jongeren van verschillende religieuze gemeenschappen. Ook dit zal worden opgepakt. Na een mooi gesprek konden we in de kantine van de moskee onder het genot van een hapje en een drankje heerlijk napraten.

Verslag, Bert de Ruiter, 22 juni 2023

Zie de bijlage, getiteld "Themabijeenkomst Interreligieus Netwerk Arnhem"  
Bijeenkomst **op 14 september 19:30 uur** over het thema "Hoe zorgen we op een goede manier voor de schepping?"



# oud-KATHOLIEKE KERK

## Oud-Katholieken worden “Groene Kerk”

De Oud-Katholieke parochie Arnhem presenteert zich als ‘Groene kerk,’ een titel voor kerken die duurzamer en groener zijn gaan werken. Op zondag 9 juli zal dit feestelijk worden onderstreept met een viering in het teken van de zomer en de onthulling van het bordje ‘Groene kerk’ aan de gevel. Na afloop is er koffie met zomerse taart in de Kloostergang.

Aan de bezoekers van de Viering van 9 juli wordt gevraagd om bloemen mee te nemen. Dat mag uit eigen tuin of gewoon gekocht bij de bloemist, maar liever geen dure opgemaakte boeketten. In de kerk zullen vazen en potten met veel groen klaar staan om alle bloemen erin te zetten. De hele kerk zal hopelijk één grote groene bloemenzee worden.

Het kerkbestuur heeft zich bijzonder ingespannen om een Groene Kerk te zijn. Kerkmeester Alwin Meisters: ‘We zijn ons er al langer van bewust dat ook onze kerk een steentje moet bijdragen aan duurzaamheid. We hebben al jaren een sedumdak op onze Kloostergang. Aan de zijkant van onze kerk zijn ringen bevestigd om je fiets aan vast te maken. Bij de kerk bevinden zich oplaadpalen voor elektrische auto’s. De regenpijpen zijn afgekoppeld, we schenken verantwoorde koffie en stoken aanzienlijk minder dan vroeger. We bankieren via een groene bank en het tijdstip van de vieringen en activiteiten zijn afgestemd op het Openbaar vervoer enzovoort. We onderzoeken welke maatregelen we verder nog kunnen treffen.’

Pastoor Rudolf Scheltinga verheugt zich op de Viering van 9 juli. ‘We lezen in deze themaviering de gelijkenis van de zaaier. Lang niet al het zaad komt goed terecht, maar de korrels die in vruchtbare grond vallen brengen goede vruchten voort. Onze generatie heeft de plicht om de klimaatveranderingen ten goede te keren, maar door velen wordt dit als een zware last ervaren. Ik hoop dat wie de kerk vol bloemen en groen ziet daardoor geïnspireerd raken, dat het zaad geplant wordt en dat dit de last van alle klimaatzorgen wat mag verlichten.’

Alwin Meisters sluit af: Tijdens de Viering zal het bord ‘Groene Kerk’ aan de buitenmuur onthuld worden. Om actief uit te dragen dat wij ons als kerk bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor het leven op aarde. Daarna wordt er een klein feestje gevierd in de Kloostergang en is er koffie met zomerse taarten.

Groene Viering, Zondag 9 juli, 10.30 uur

Oud-Katholieke Kerk Arnhem

Adolf van Nieuwenaarlaan 3

Inlichtingen:

Alwin Meisters

06 1943 6348

## Lessen over de Voedselbank

Mocht u in het nieuwe schooljaar de kinderen / jongeren willen voorlichten over de noodzaak en werkwijze van de voedselbank Arnhem, neem dan contact op met [www.voedselbankarnhem.nl](http://www.voedselbankarnhem.nl)



026-3515317 dan komen wij naar uw school voor een sprankelende gastles met pakkende presentatie op het scherm!

**Onderwerpen als voedselverspilling, (on)gezond eten, armoede, eenzaamheid, omzien naar elkaar, komen aan de orde.**



## Jaarverslag Kruispunt

U vindt het jaarverslag als bijlage bij dit bulletin.

## Een kwart eeuw tussen wal en schip

“Ik kan niet zeggen dat het helemaal goed gaat”, zegt Rahimullah Daqiq. Het is een understatement, want de Afghaanse dichter, schrijver en vertaler leeft al 25 jaar in onzekerheid. Hij mag niet blijven en kan niet weg: een kwart eeuw tussen wal en schip. En dat blijft voorlopig zo, na een recente gerechtelijke uitspraak.

De rechtbank in Groningen heeft het beroep van Daqiq tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag ongegrond verklaard. Zo blijft hij nog steeds uitgesloten van alles wat een mens normaal kan doen; een werkkring vinden, een woning betrekken, opnieuw studeren, promoveren eventueel, (her)trouwen. Wie niet legaal hier is, bestaat officieel niet en in werkelijkheid slechts in de marge. Iets goeds doen We schreven eerder over hem, in augustus 2017. Hij zat toen al 9 jaar in de opvang bij INLIA en zei: Je wil je leven betekenis geven, iets goeds doen. Hij had het gevonden ook: de voormalige directeur van het provinciale bureau landhervormingen was dichter, schrijver en vertaler geworden. Hij had net ‘De wereld van Sofie’ vertaald, het bekende boek over westerse filosofie. Dankzij hem konden de Afghanen erover lezen, tot de Taliban weer aan de macht kwamen. Daqiq vluchtte in 1997 al voor de gewelddadige machtsovername van die groep. Maar omdat hij ambtenaar



was onder het bewind daarvóór, zegt de IND dat hij eerder mogelijk medeplichtig was aan mensenrechtenschendingen. Hij is daarvoor echter nooit strafrechtelijk vervolgd. En heeft zijn onschuld dus ook niet aan kunnen tonen. Maar ondertussen kan hij geen kant op. Hij kreeg in 2013 een inreisverbod voor Nederland, hoewel hij al hier was en nergens heen kon, en de IND tegelijkertijd erkende dat hij gevaar liep bij terugkeer naar Afghanistan.

In het artikel uit 2017 zegt hij daarover: Ik mag niet hier blijven, ik kan niet terug,

ik mag niet naar een derde land. Waar moet ik heen? De hemel? Onder de grond? Je kunt een verdenking hebben, dat kan een aantal jaren duren, maar twintig jaar? Wanneer houdt het op? Wie mensenrechten schendt, hoort berecht te worden. (...) Als je mij verdenkt, moet je mij vervolgen.

### Tienjarenbeleid

Daqiq stapte dit jaar opnieuw naar de rechter om een verblijfsvergunning. Meer precies: hij vroeg om opheffing van het inreisverbod en toepassing van het tienjarenbeleid voor zogeheten '1F-ers'; vernoemd naar artikel 1F uit het vluchtelingenverdrag waarin staat dat iemand wordt uitgesloten van asiel als er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid.

Maar ook 1F-ers mogen Nederland niet uitgezet worden als ze daarmee risico lopen op foltering of onmenselijke behandeling. Dat bepaalt artikel 3 van het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het tienjarenbeleid behelst dat een 1F-er die al tien jaar niet kan worden uitgezet vanwege het risico op foltering, alsnog een vergunning kan krijgen.

Je zou denken: dat is hier van toepassing. Daqiq zit immers al een kwart eeuw in die positie. En de IND erkende in 2017 al jaren dat hij gevaar zou lopen bij terugkeer. Daqiq hoopte dat de rechters naar hun geweten zouden luisteren, zei hij. Maar de rechtbank wees het verzoek af. Het tienjarenbeleid zou niet van toepassing zijn.

### Afghanistan veilig?

Want van april 2019 tot augustus 2021 - tot de Taliban weer aan de macht kwamen – zou het volgens de Groninger rechters veilig zijn geweest om terug te keren naar Afghanistan. Daqiq had toen terug gekund, vindt de rechtbank; bijgevolg gaat de tienjarenperiode pas weer tellen vanaf 2021. Komt u in 2031 maar weer terug.

Frappant is dat de Afghaanse minister van Migratie in april 2019 – aan het begin van die periode dus - juist opriep geen mensen uit te zetten naar Afghanistan: het was niet veilig. Dat dit zo was, werd in augustus 2021 wel duidelijk. Als Daqiq in die periode was teruggekeerd, had hij voor zijn leven moeten vrezen. Zeker als hij er nu nog had gezeten, onder het Taliban-regime.



Had hij zijn leven in 2019 in de waagschaal moeten stellen door terug te keren? En wat had hij moeten doen na de machtsovername? Waar had hij naartoe moeten vluchten? De Engelsen hebben een uitdrukking voor dit soort uitspraken: From the safest places come the bravest words. Vanaf de veiligste plekken, komen de dapperste woorden.

### **Dode letter**

Volgens de betrokken jurist van INLIA is het duidelijk onterecht dat er gesteld wordt dat het van april 2019 tot augustus 2021 veilig was en er dus geen art. 3 EVRM belemmering was voor Daqiq. Integendeel: die belemmering geldt al 25 jaar en omdat hij vanwege art. 1F ook geen asiel krijgt, valt hij al die tijd al tussen de wal en het schip. Het tienjaren-beleid was bedoeld om een einde te maken aan dit soort situaties, maar blijkt ook in dit geval weer een dode letter, stelt de jurist.

Zijn boeken – 17 inmiddels – maken Daqiq tot een doelwit. Hij blijft niettemin schrijven, doelwit is hij toch al. Zijn laatste boek gaat over twee meisjes die aan de universiteit studeren, totdat de Taliban dit verbieden. De studentes raken in psychische nood door dat verbod. De Taliban zullen dat boek misschien willen verbranden, zegt hij zachtjes. De uitgever is bevreesd.

Maar Daqiq schrijft door. Hij is alweer bezig met een nieuw boek. Schrijven is tenminste iets waarvoor je geen verblijfsvergunning nodig hebt. En – zoals hij in 2017 al zei: Wat belangrijk is, is dat je wat bijdraagt aan de wereld. En dit is wat ik kan bijdragen.



Zie de folder in de bijlagen.

### **Ten geleide: Bouwen aan Vrede 2023**

In dit Bulletin wijden we de aandacht aan de Vredesweek (16 tot 24 september 2023).

Met al het geweld en oorlog die er in de wereld is, worden niet alleen christenen maar alle mensen van goede wil iedere keer weer uitgedaagd om zich in te zetten voor vrede. Wij hopen daarom dat in het gesprek, in actie en in het gebed er deze week veel aandacht zal zijn voor vrede: vrede wereldwijd maar ook verzoening dicht bij huis in onze eigen samenleving.

Het thema is van de Vredesweek 2023 is: 'Onvrede en nu? Democratie onder druk'. Ook in Nederland staat onze democratie soms onder druk. Er is helaas vaak wantrouwen tegenover de rechtstaat, de politiek en de media. Ook in Nederland is er helaas sprake van grote structurele ongelijkheid, discriminatie of ander onrecht en we weten welke gevaren er zijn als mensen het vertrouwen in elkaar kwijt raken en men zich niet meer beschermd en gesteund weet.

We moeten daarom niet alleen aandacht geven aan de wereldwijde conflicten, maar we moeten ook weer aan de slag in Nederland. Om te bouwen aan een sterke, weerbare democratie die oog heeft

voor de belangen van burgers, voor kwetsbare mensen. Dat doen we met elkaar en met een kritische blik op de bedreigingen van de democratie.

Wij zijn blij dat er in deze week veel aandacht is van de kerken in Arnhem voor de Vrede. Zie hiervoor het programma dat als bijlage wordt meegestuurd met dit Bulletin. Het programma staat ook op de website van de Raad van Kerken Arnhem: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Op de landelijke website: <https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/> staat veel informatie en je kunt desgewenst gratis informatie zoals de Vredeskrant of affiches bestellen.

Laten we in deze week werken aan Vrede. Laten we steeds bouwen aan een weerbare democratie die oog heeft voor iedereen. En laten we ook bidden om vrede en zegen voor het Vredeswerk, want als de Eeuwige niet meebouwt aan het huis, zwoegen de bouwers vergeefs (Ps. 127).

Namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Arnhem  
Bruno Vreeburg

## Bidden voor vrede

### Vredesweek 2023 Oud-Katholieke Kerk Arnhem

In 2023 vindt de vredesweek plaats van 16 tot en met 24 september. Het thema luidt: 'iedereen kan iets voor de vrede doen!'. De Oud-Katholieke kerk Arnhem nodigt iedereen uit om na te denken over Vrede en met ons in de vredesweek negen dagen te bidden voor vrede.

### Vredesmails

Wie meedoet ontvangt in de vredesweek iedere dag een vredesmail. Negen auteurs met verschillende kerkelijke achtergronden zullen elk hun eigen bijdrage leveren. Iedere vredesmail bevat na de opening een (Bijbel)tekst, een korte overweging, een gebed en een persoonlijke reflectie van de auteur. Elke mail zal een ander aspect van de vrede belichten. Wie deelneemt ontvangt de vredesmails. Zo kan iedereen heel gemakkelijk iedere dag even stilstaan bij en bidden voor de vrede.

### Waarom bidden voor vrede?

Wat kunnen gelovigen doen als al het andere onmogelijk wordt? We kunnen nog altijd bidden voor de vrede. Vrede gaat niet alleen over de alomvattende wereldvrede. Het gaat ook om de vrede in ons hart. Hoe kan er ooit sprake van vrede zijn als in ons hart de oorlog voortwoedt? Je kunt een kind uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind?

Door stil te worden, onze vragen en gedachten aan de voeten van de Heer te leggen, er – al is het maar een kortstondig moment – afstand van te nemen en iets te proeven van de diepe vrede die in ons leeft. Door een gebed dat als een verkoelende bries ons gemoed verzacht en de innerlijke vrede naderbij brengt.

### Meedoen

Wilt U meedoen? Dat kan! Stuur een mail naar het volgende mailadres: [biddenvoorvrede@gmail.com](mailto:biddenvoorvrede@gmail.com). U ontvangt dan de dagelijkse vredesmail. Deelname is helemaal gratis.



### Vredeskaarsen



Ons gebed wordt ondersteunt door de vredeskaarsen die negen dagen lang in de Oud-Katholieke kerk in Arnhem zullen branden. Iedere kaars vertegenwoordigt één bidder voor de vrede. Wilt u uw kaars in de kerk laten branden? Dat kan door 5 euro over te maken naar rekening NL50 TRIO 0320 5127 46 t.n.v. Parochie van de H Willibrordus Arnhem, onder vermelding van uw naam, woonplaats en 'Vredeskaars.'

### Zaterdag 16 september gebedsdienst voor de vrede

Op zaterdag 16 september wordt in de Oud-Katholieke Kerk Arnhem om 19.00 uur een gebedsdienst voor de vrede gehouden. Voorganger is pastoor Rudolf Scheltinga. Tijdens deze Gebedsdienst zullen alle vredeskaarsen worden aangestoken en de namen van de deelnemers worden genoemd. De vredeskaarsen zullen in de hele vredesweek hun licht voor de vrede blijven verspreiden. Door de gebedsdienst met de vredeskaarsen en de vredesmails combineren we het samen bidden in de kerk met ieders persoonlijke gebedspraktijk, gewoon thuis. En zo kan iedereen wat voor de vrede doen!

### Zaterdag 18 september, 19.00 uur

Gebedsdienst voor de Vrede in de Oud-Katholieke St. Willibrorduskerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3, Arnhem

### Vieringen 17 en 24 september

Zondag 17 september en zondag 24 september zal er in de vieringen van respectievelijk de Oud-Katholieke kerk Arnhem en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem ook bij de Vredesweek stil gestaan worden.

Zie ook de bijlage.



### Uitnodiging

*Eerste Vincent de Paullezing (zie ook de bijlage)*

Prof.dr. Hans Schilderman:

**'Vincent de Paul, een hermeneutische agenda'**

Hiermee nodigt het Vincent de Paul Center NL u uit voor de eerste Vincent de Paullezing op donderdag, 28 september 2023, vanaf 16.00 uur Collegezalencentrum, zaal CC4 van de Radbouduniversiteit Mercatorpad 1, 6525 HS Nijmegen.

Prof. Schilderman heeft zich bereid verklaard om vanuit zijn leerstoel *Zorg en religie* een reflectie te houden over het erfgoed van Vincent de Paul in relatie tot de zorg aan de hulpbehoevende mens.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

**Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie bijlage, en aanmelden is verplicht. Dat kan tot 14 september.**

**Stuur uw naam en emailadres naar [vdplezing2023@vincentdepaulcenter.nl](mailto:vdplezing2023@vincentdepaulcenter.nl)**

Wij stellen het op prijs wanneer u deze mail en uitnodiging verder verspreidt. Dank daarvoor! Voor eventuele vragen over de Vincent de Paullezing 2023 kunt u mailen naar [vdplezing2023@vincentdepaulcenter.nl](mailto:vdplezing2023@vincentdepaulcenter.nl)

## Uitnodiging over het toekomstige Nationaal Slavernijmuseum

Beste relatie,

Nederland krijgt een eigen Nationaal Slavernijmuseum. Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor een bijeenkomst in **Arnhem** over het toekomstige museum dat over een paar jaar de deuren opent in Amsterdam. De bijeenkomst is op **donderdag 28 september** van 18:00 tot 21:00 uur in Rozet, Cultureel Centrum, Kortestraat 16.

Omdat er een maximaal aantal deelnemers is, dient u zich hiervoor aan te melden.

In bijgaande uitnodiging staat een aanklikbare link naar het inschrijfformulier. U kunt zich ook inschrijven via de website: [Nationaal slavernijmuseum - Gemeente Amsterdam](#)

Bent u te laat met aanmelden, dan kunt u op een later moment deelnemen aan een van de andere gesprekken die nog volgen elders in het land. Hou de kalender op de website in de gaten voor actuele data/locaties.



Met de bouw van het slavernijmuseum komt er een plek voor iedereen om vroegere, huidige en toekomstige generaties te verbinden en onze gedeelde geschiedenis te (er)kennen. Maar hoe moet het museum eruit komen te zien? Welke verhalen moet het museum vertellen? Wat wilt u er zien, leren, ervaren? Om deze vragen te beantwoorden, organiseren kwartiermakers John Leerdam, Peggy Brandon en David Brandwagt gesprekken in verschillende steden in het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Zij willen met zoveel mogelijk geïnteresseerden en betrokkenen in gesprek. We hopen daarom dat u op deze uitnodiging ingaat en deze verder verspreidt in uw netwerk.

U bent van harte welkom!

### Meer informatie

Kijk op de website [Nationaal Slavernijmuseum](#) voor actuele informatie of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

## Jansbeek lezing – woensdag 11 oktober 20:00 uur



### Toine van den Hoogen – Spreken religieuze symbolen jou nog aan?

Wil je komen? Je kunt [hier al reserveren](#). Toegang tot de lezing is 10 euro per persoon (met Gelrepass 6 euro). Uitsluitend contant of met QR-code te betalen aan de entree.

De hedendaagse beeldcultuur heeft een diepgaande invloed op ons dagelijks leven. Van strips en stripboeken tot digitale kunst en grafisch ontwerp, beelden zijn overal om ons heen. Maar wat betekenen deze beelden eigenlijk? En hoe kunnen we de diepere betekenis van spirituele beelden begrijpen? In deze lezing neemt Toine van den Hoogen ons mee in de spirituele beeldtaal en de rol die het speelt

binnen onze religieuze wereldbeeld.

Hans van Zanten heeft met AI / Chat GTP wat materiaal in een e-boekje verzameld dat kan helpen ter voorbereiding van deze toch bijzondere lezing.

Omdat een kleine bijdrage welkom is, krijg je eerst een betaalpagina te zien. Die staat standaard op 5 euro. Maar wil je het gratis, verander het bedrag dan in 0 euro.

Je kunt het direct als pdf lezen en downloaden. [Klik hier](#).

Over Toine van den Hoogen:

Excellente hoogleraar theologie die een lange lijst van onderzoeken, publicaties en functies op zijn naam heeft staan. Heeft veel onderscheidingen gekregen voor zijn werk in theologie, interculturele communicatie en sociologie. Hij wordt ook nu nog veel gevraagd voor zijn boeiende lezingen.

Met vriendelijke groet,  
Team Jansbeek Lezingen

## Ongedocumenteerd en op leeftijd



Een gang vol rollators, die had Mona van den Berg (foto) bij andere opvangvoorzieningen niet gezien. Voor haar boek 'Ongedocumenteerd en op leeftijd' fotografeerde ze op diverse plekken in het land oudere asielzoekers en andere vreemdelingen zonder papieren - onder meer in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en in Groningen in het INLIA Gasthuis. Het fotoboek maakt een gemarginaliseerde, kwetsbare groep mensen zichtbaar.

Het zijn mensen die hier vaak al meer dan tien, twintig of zelfs dertig jaar zijn. Afgewezen asielzoekers, bejaarde arbeidsmigranten. Doordat ze geen (geldige) identiteitspapieren hebben, zijn ze veroordeeld tot een leven zonder rechten, zonder uitzicht. Van den Berg maakte foto's van

mensen in diverse opvangvoorzieningen én daarbuiten. Want er is ook een groep die zelfs helemaal geen toevluchtsoord heeft. Haar foto's geven al die mensen letterlijk een gezicht.



Het werken met (niet-gedocumenteerde) asielzoekers en vluchtelingen is niet nieuw voor Van den Berg. Niet alleen fotografeerde ze vluchtelingen van het Midden-Oosten tot Curaçao, ze werkte eerder ook als asieladvocate. Maar inmiddels is ze al zo'n twintig jaar fotografe, voor onder meer Trouw, de Volkskrant en NRC.

### 3de prijs Zilveren Camera

Een jaar werkte ze aan het nieuwe boek. De fotoserie werd onderscheiden met de 3 de prijs van de Zilveren Camera voor Nederlandse fotojournalistiek en documentaire fotografie. "Voor de groeiende groep ongedocumenteerden die ouder wordt, is het leven zonder rechten vaak een zware last", vermeldt de uitgave van de Zilveren Camera.

"Met het klimmen der jaren verzwakt hun gezondheid. Nu ze ouder en vaker ziek zijn wordt het leven zonder papieren steeds lastiger. Een groep waarover wordt gezwegen. Geen recht op een menswaardige oude dag, met een blijvend dak boven het hoofd, een uitkering of AOW, en goede lichamelijke en psychische zorg", vervolgt de uitgave.

### Hoogbejaard en ernstig ziek

INLIA herkent dat helaas maar al te goed; de benedenverdieping van het Gasthuis Groningen is vrijwel alleen door (hoog)bejaarden en ernstig zieken bezet. Mona van den Berg zag het: "INLIA vangt veel echt oude mensen op, met veel medische klachten ook." Niet voor niets is een van de foto's die van een kastplankje vol medicijndoosjes en -potjes.

Hoe ervaart ze het, zo'n reportage maken? Haar boosheid wordt erdoor aangewakkerd, vertelt Van den Berg: "Boosheid over het systeem waarin deze mensen gevangen zitten. Ik vind het belangrijk de onmenselijkheid van dat systeem zichtbaar te maken." Activistisch(er) wordt ze ervan, maar ze heeft niet de illusie dat haar werk het systeem zal veranderen.

### Gezien worden

Ze wil in ieder geval laten zien wat er aan de hand is. Laten zien hoe precair de situatie van deze groep ouderen is. En: wat ze doet maakt wel verschil voor de mensen zelf, merkt ze: "De mensen die ik in beeld breng, voelen zich gezien. En dat is wat we allemaal willen, toch? Gezien worden? Zeker als je in zo'n situatie verkeert."

Gezien voelen ze zich zeker, de bejaarde asielzoekers in nood die Van den Berg in het INLIA Gasthuis Groningen fotografeerde. Zodra het fotoboek ter sprake komt, lichten ogen op en verschijnen er glimlachen. Bij Gopaal (82) en zijn vrouw Revathy (73) uit Sri Lanka (foto rechts) bijvoorbeeld. 25 jaar geleden zijn ze voor de burgeroorlog daar gevlucht.

Zij heeft nu onder meer hartklachten en astma – op een van de foto's staat ze met haar inhalator - Gopaal heeft Parkinson. Hij is vaak verdrietig en onthoudt heel weinig meer. Vraag hem niet welke dag van de week het is, welke maand of zelfs welk jaar. "Mijn geheugen is niks meer", zegt hij droevig. Maar begin over de fotosessie met Van den Berg en hij weet het nog. De mooiste foto? Natuurlijk die van hem en zijn vrouw samen in de gang, allebei achter hun rollator.



### Hartelijke ontvangst

De 76-jarige Foma en zijn 66-jarige Rita komen uit Azerbeidzjan (hij) en Armenië (zij). Wie de politieke situatie in beide voormalige Sovjetrepublieken kent, weet dat het echtpaar niet samen in een van beide landen terecht kan. Zo zitten ze hier al decennia klem. Ze hebben een waslijst aan medische

klachten, de foto van het plankje vol medicijnen komt van hun kamer. Een kamer die, hoe klein ook, gezellig is gemaakt met de weinige middelen die Foma en Rita hebben.

Een kamer waar je bovendien allerhartelijkst welkom wordt geheten. Beiden bieden diverse keren koffie aan. Nu geen koffie? Dan moet je ervoor terugkomen! Ook de fotografe zal hier niet kunnen zijn vertrokken zonder iets te nuttigen. Rita is, gelovig als ze is, bijzonder blij met de foto van haar biddend bij een afbeelding met een Armeens gebed. Maar de mooiste foto is toch die van haar en Foma samen, hij met zijn arm om haar schouders, beiden de ogen gesloten. Ze zitten klem, maar ze hebben elkaar.

-----

Het boek van Mona van den Berg ('Ongedocumenteerd en op leeftijd' ISBN: 97 894 9192 198 8) is te koop in de boekhandels en te bestellen bij de uitgeverij: [info@uitgeverijjurgenmaas.nl](mailto:info@uitgeverijjurgenmaas.nl).

## INLIA

Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting  
Jacobijnerstraat 5  
9712 HZ GRONINGEN  
T 050-3138181  
E [krp@inlia.nl](mailto:krp@inlia.nl)  
W [www.inlia.nl](http://www.inlia.nl)

## Bericht van het Eef Sybesma Fonds

Het Eef Sybesma Fonds van de Raad van Kerken in Arnhem kan initiatieven in Arnhem ondersteunen die passen bij de missie van de Raad. Dat zijn activiteiten op kerkelijk gebied, waarbij de samenwerking van kerken wordt bevorderd (zowel kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken als de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen daarbuiten). Het kan ook gaan om initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie) waar de kerken in oecumenisch verband samenwerken. Voor de ondersteuning hiervan stelt het fonds een bescheiden bedrag beschikbaar.

Er zijn twee rondes waarin aanvragen gedaan kunnen worden. We maken er op attent dat voor de oktoberronde 2023 een aanvraag kan worden gedaan. De inzendtermijn is 1 oktober 2023.

De einddatum voor een indiening voor de volgende ronde is 1 april 2024.

Wilt u meer van het Fonds weten: Kijk dan op de website van de Raad van Kerken Arnhem:

<https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/>

Hier staat de regeling van het fonds met de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en het adres van het fonds.

Bruno Vreeburg

## Armoedeaanpak

Beste mensen,

Op 12 en 19 september zijn er twee bijeenkomsten gepland om kennis en inzichten te delen over armoede (met focus op jeugd) en samen te zoeken naar een structurele bijdrage aan een armoedeaanpak die past bij kerken in deze tijd.

Het is geen eenvoudig onderwerp, maar wel zeer relevant. Daarom de oproep aan u om deel te nemen.

Van harte uitgenodigd.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden aan de Verlengde Hoflaan 72, van 19 uur tot 21.15 uur.

Voor vragen kunt u me bereiken op: 06-19971136

Vriendelijke groet  
Anna-Yfke Sleurink

## Schuldhulpmaatje

Zoals u mogelijk bekend is in december 2022 Schuldhulpmaatje Arnhem opgericht. Diverse kerken stonden aan de basis van deze nieuwe organisatie. Inmiddels hebben meerdere kerkgenootschappen hun steun aan ons initiatief gegeven. Hiermee zijn we natuurlijk verguld. Voor een breder draagvlak kunt u zich natuurlijk ook bij ons melden voor een kennismaking en/of een feitelijke steunbetuiging. Hoe breder het draagvlak van Schuldhulpmaatje des te effectiever wij als organisatie in de haarvaten van de kwetsbare Arnhemse inwoners komen.

Graag wil u ik u verzoeken om bij uw leden en bezoekers de uitnodiging voor **een voorlichtingsavond op maandag 18 september** (zie de bijlage) kenbaar te maken. We weten dat de kerkelijke achterban vaak gemotiveerd is om zich voor de stad en haar inwoners in te zetten. Als jonge organisatie met inmiddels een volwaardig bestuur, enkele gekwalificeerde maatjes en een aantal lopende hulptrajecten, kunnen we extra aanwas van vrijwilligers goed gebruiken.

Met de gemeente Arnhem maar ook bijvoorbeeld SWOA, Rijnstad, Rozet/bibliotheek, de Dullertsstichting, etc. zijn goede contacten aangegaan om ons netwerk te versterken. De basis staat; die bouwen we graag verder uit. De gemeente Arnhem heeft ons positief ontvangen. Mogen we ook op uw medewerking rekenen? Samen maken we Arnhem sterker.

Wilt u meer informatie: via een reply mail weet u ons te vinden. Waar gewenst kom ik dit jaar/volgend jaar graag met een mede bestuurslid bij u langs voor een nadere kennismaking.

Hartelijke groet,

**Jan Hutten**

Secretaris Schuldhulpmaatje Arnhem  
[Jan.Hutten@Arnhem.Schuldhulpmaatje.nl](mailto:Jan.Hutten@Arnhem.Schuldhulpmaatje.nl)

[schuldhulpmaatje.nl](http://schuldhulpmaatje.nl) (voor maatjes en algemene informatie)  
[uitdeschulden.nu](http://uitdeschulden.nu) (voor hulpvragers)  
[moneyfit.nl](http://moneyfit.nl) (voor jongeren met geldvragen)  
[eerstehulpbijschulden.nl](http://eerstehulpbijschulden.nl) (voor herkennen van geldzorgen)  
[samenhartvoormensen.nl](http://samenhartvoormensen.nl) (voor kerken)  
[geldfit.nl](http://geldfit.nl) (voor voorkómen van geldproblemen)

## Voorlichting Schuldhulpmaatjes Arnhem

maandag 18 september MFC Presikhaven

Zoals bekend staat Arnhem helaas in de lijst van meest arme gemeenten in Nederland. Veel inwoners staan door beperkte financiën aan de zijlijn en doen amper of beperkt mee aan de samenleving. Dat is lang niet altijd nodig. Er zijn mogelijkheden, maar veel inwoners kennen deze niet. Of willen bewust geen contact met de lokale gemeente. We weten ook dat veel



inwoners pas vrij laat melden dat ze (oplopende) schulden hebben. Gelukkig wordt sneller dan in het verleden, door inflatie of de energielasten, hulp gezocht.

### **Om de paar woningen wonen mensen met schulden**

Sinds afgelopen najaar bestaat Schuldhulpmaatje Arnhem. Via schuldhulpmaatje kan een vrijwillig maatje aan een inwoner of gezin in financiële nood worden gekoppeld. 25% tot 40% van de huishoudens heeft financiële problemen, in alle wijken in onze stad. Vanuit de kerken (de oprichters van Schuldhulpmaatje) hebben we makkelijk contact met onze leden. We weten dat onder hen veel kerkgangers gemotiveerd zijn om als vrijwilliger een maatje te worden en zich in te zetten voor een ander.

### **Samen meebouwen aan Arnhem**

Wil je informatie over de activiteiten van een maatje en heb je een paar uur tijd per maand over: kom dan op maandag 18 september vrijblijvend langs. Inloop: 19.45 uur, start vanaf 20.00 uur tot max 22 uur. Locatie MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, Arnhem Noord.

Meer informatie over de taken van een schuldhulpmaatje vind je via:

[https://vrijwilligerscentralearnhem.nl/vacature/detail/16018\\_vrijwilliger-schuldhulpmaatje-bij-maatjes-voor-arnhem](https://vrijwilligerscentralearnhem.nl/vacature/detail/16018_vrijwilliger-schuldhulpmaatje-bij-maatjes-voor-arnhem)

Het bestuur van Schuldhulpmaatje wil je graag informeren over de mogelijkheden die jij hebt om "maatje" te worden. Vanuit de organisatie krijg je een degelijke opleiding waarin je leert hoe je mensen goed kunt begeleiden naar een zorgenvrije toekomst. Samen met je collega-maatjes ga je daarna op pad en help je elkaar om de hulp het beste te kunnen bieden. Meer informatie is te vinden via: [www.schuldhulpmaatje.nl/arnhem](http://www.schuldhulpmaatje.nl/arnhem)

## **Colofon**

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Voorzitter: Johannes Kon ([aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com))

Secretaris: Bruno Vreeburg ([vrar2010@gmail.com](mailto:vrar2010@gmail.com))

Opmaak: Ewald den Blaauwen

Coördinator columns: Johannes Kon (ad interim)

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

**Kopij voor het oktober inzenden vóór 6 oktober 2023 aan**  
[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het volgend bulletin verschijnt op 10 oktober 2023.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 383 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)