



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 123
April 2024
Verschijnt 10x per jaar

Inhoud

Jaarlijkse viering RvK Arnhem.....	2
Oecumenelezing van de Raad van Kerken Nederland	2
In Memoriam Jan Bannenberg 1929 - 2024.....	3
Verlangen naar vrede, Oud-Katholieke viering.....	4
Choral evensong in de Koepelkerk.....	5
Concert Velper Bachensemble.....	6
Herstel van vrouwen in de bediening	7
Thee met Thema op 21 april met Aad van Tilburg.....	8
Activiteiten van Rozin.....	8
Activiteiten van Jansbeek Ecclesia.....	10
Paasgroet: het verschil	11

14-apr	Viering in Oud-Katholieke Kerk	pag. 4
14-apr	Choral Evensong	pag. 5
14-apr	Concert van Velper Bachensemble	pag. 6
10-apr 18-apr, 24-apr	Herstel van vrouwen in de bediening	pag. 7
21-apr	Thee met thema	pag. 8
4-mei	Viering RvK Arnhem	pag. 2



Korte berichten

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>

Jaarlijkse viering RvK Arnhem

Op **zaterdag 4 mei** organiseert de Raad van Kerken Arnhem zijn jaarlijkse viering in de Waalse Kerk om exact 18.30 uur.

Ditmaal inhoudelijk vormgegeven door Anita Coenraads, pastoraal werker van de RK Eusebiusparochie, en dominee Pierre Eijgenraam van de Protestantse Gemeente Arnhem (wijkgemeente Zuid).

Om 19.00 uur dragen wij onze krans i.a.v. een lid van het college van burgemeester en wethouders naar het Audrey Hepburn-plein, waar - na de bekende rondgang rond het Stadhuis en de Eusebiuskerk - deze wordt "gelegd".

Een ieder is welkom in de Waalse Kerk om 18.30 uur en nadien uiteraard bij de kranslegging om ca 20.15 uur.

Oecumenelezing van de Raad van Kerken Nederland



Het neoliberale denken over mens en maatschappij is diep verankerd in onze samenleving. Kunnen we ons nog alternatieven voorstellen? Bieden christelijke tradities daar inspiratie voor? Econoom Paul Schenderling gaat in zijn lezing op zoek naar een ander model van samenleven met het Bijbelboek Exodus als inspiratiebron. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij ons mee naar een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft, terwijl mensen gelukkiger zijn en de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders

intact blijft.

Dit nieuwe verhaal voor Nederland noemt hij ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waarden gedreven, sociaal en realistisch. Hoe kunnen we deze nieuwe manier van denken toepassen en welke maatregelen zijn er nodig? Over deze en andere vragen gaat hij graag met de aanwezigen in gesprek.

Econoom Paul Schenderling MSc is oprichter en programmaleider van de denktank Postgroei Nederland en auteur van het spraakmakende boek 'Er is even na de groei'.

Op deze middag verwelkomen we de nieuwe algemeen secretaris van de Raad, ds. Coen Wessel. We nemen daarmee ook afscheid van ds. Christien Crouwel. Zij heeft zich de afgelopen jaren met veel energie toegewijd aan het landelijke werk van de Raad maar zal nu andere wegen inslaan. Bij de borrel aan het einde van de middag kunt u beiden de hand schudden.

Programma oecumenelezing

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Welkom door de voorzitter, drs. Geert van Dartel

13.40 uur Lezing door Paul Schenderling MSc

14.20 uur Lied

14.30 uur Pauze

15.00 uur Zaalgesprek

15.30 uur Welkom voor ds. Coen Wessel als algemeen secretaris van de Raad

15.45 uur Liturgische afsluiting

16.00 uur Afscheid van algemeen secretaris ds. Christien Crouwel

16.20 uur Receptie

18.00 uur Einde oecumenelezing

Datum: vrijdag 12 april 2024

Plaats: Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

In Memoriam Jan Bannenberg 1929 - 2024



Op 25 februari 2024 is Jan Bannenberg overleden. Jan was een goede bekende in het kerkelijk leven in Arnhem.

Na zijn pensionering was Jan een zeer actieve kerkvrijwilliger. Hij deed veel voor de inmiddels opgeheven Heilig Hartparochie in de wijk Hoogkamp waar hij woonde. Hij assisteerde als acoliet bij de diensten, hij bracht de Communie rond en hij zat in verschillende werkgroepen. Zijn loyaliteit en gehechtheid aan de katholieke kerk was groot, maar hij zocht daar wel altijd naar de vernieuwing zoals bij de 8 mei beweging, bij nieuwe kerkvormen, de Mariëburggroep en – niet verwonderlijk – ook de oecumene.

Onvermoeibaar zette Jan zich in voor de oecumene van de verschillende christelijke kerken. Zo hielp hij mee bij het organiseren van oecumenische vespers en diensten, bij sociale acties vanuit de kerken en gezamenlijke activiteiten tijdens de vredesweek.

Bij dit werk voor de kerk en voor de oecumene was Jan er de man niet naar om op de voorgrond te treden of de leiding te nemen, maar als stille kracht was hij een onmisbare steunpilaar die veel mogelijk maakte.

Toen er een asielzoekerscentrum in de buurt kwam, was Jan meteen namens de kerken in de weer en organiseerde hij acties zoals kerstpakketten, het verzamelen van speelgoed voor

de kinderen en gesprekken met de bewoners in het centrum; hij maakte ook Vietnamese vluchtelingen wegwijs in Nederland. Ontroerend was het om te zien dat er bij het afscheid van Jan op de natuurbegraafplaats Koningsakker een grote Vietnamese delegatie aanwezig was. Hij was niet uit het hart van de mensen die hij meer dan 30 jaar geleden geholpen had om de weg te vinden in Nederland.

Hij was steeds actief bij de internationale oecumenische contacten van de Raad van Kerken Arnhem. Deze contacten met kerken in Oost Europa dateerden al uit de tijd voor de Wende van 1989. Hij maakte veel reizen in het kader van de kerkelijke uitwisseling en in zijn huis waren internationale gasten altijd welkom.

Jan was een zachtmoedig en beminlijk mens. Zijn hand stond altijd klaar om te helpen en te zegenen. Tot op hoge leeftijd bezorgde hij de Heilige Communie bij oude en zieke medegelovigen. Hij was actief betrokken bij het Coventry Vredesgebed eerst in de Walburgiskerk en later in de Waalse Kerk. Tot enkele weken voor zijn overlijden was hij hier nog aanwezig.

Jan was een mens die vanuit het Evangelie leefde. Geen bijbelwoord vind ik beter op Jan van toepassing dan één van de zaligsprekingen: Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land beërven (Mt.5:5).

Bruno Vreeburg

Verlangen naar vrede, Oud-Katholieke viering

Zondag 14 april is om 10.30 uur de tweewekelijkse Oud-Katholieke Viering in de Oud-Katholieke kerk aan de Adolf van Nieuwenarlan 3 Arnhem. Terwijl het steeds meer lijkt alsof de wereld om ons heen in brand staat, klinken in deze viering de woorden van de profeet Micha:

“Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,
Over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
En hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
Geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Wat in onze harten leeft kan nog het best uitgedrukt worden met de bewerkte woorden van Jacob Israël de Haan: ‘Naar vrede zulk een mateloos verlangen.’”

Voorganger is pastoor Scheltinga.
Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting bij koffie of thee in de naastgelegen Kloostergang.

Zondag 14 april 10.30 uur
Oud- Katholieke Kerk Arnhem
Adolf van Nieuwenarlan 3
6824 AM Arnhem (Molenbeke)
Na afloop is er koffie, thee en ontmoeting in de Kloostergang



Choral evensong in de Koepelkerk



Op zondagmiddag 14 april is er weer een Choral Evensong in de Koepelkerk op het Jansplein. Het is de zondag van de Goede Herder.

Choral Evensong komt uit de Anglicaanse traditie. Gebeden voor kerk en wereld worden ingebed in bijbellezingen en prachtige muziek van psalmen en gezangen onder leiding van Klaas Spijker en Nelleke van Eijnsden. Een van de uit te voeren liederen is psalm 23 van J.P. Sweelinck.

Gedurende 2024 worden er vijf diensten gehouden op zondagmiddagen. Ze beginnen, net als leerdiensten, om 16:00. De dienst duurt ongeveer een uur. Dit is de tweede Choral Evensong. De volgende diensten zijn gepland op 16 juni, 6 oktober en 1 december. Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten, maar de toegang is gratis en iedereen is hartelijke welkom!

Viering Olvékoor in Waalse kerk

Op zondag 12 mei om 10.00 uur is er weer een nieuwe themaviering van en met het Olvékoor in de Waalse kerk in Arnhem. In deze viering zal Ronald Heinen voorgaan.

Het maatschappelijk thema van deze viering (waarvan de juiste titel nog niet bekend is als dit bulletin verschijnt) wordt verbonden aan woorden uit de Bijbel en er worden liederen gezongen op teksten van onder andere Huub Oosterhuis. Het Olvékoor staat onder leiding van Ruud Hermans. Na de viering is er koffie en thee en tijd voor ontmoeting. De Waalse kerk is te vinden aan de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater. Parkeren in de omgeving van de kerk is tot 12.00 uur gratis.

Concert Velper Bachensemble

rondom Pasen

Velper *Bach* Ensemble



met koorwerken van:
Bach, Buxtehude & Haydn

sopraan solo:
Exsultate, jubilate, Mozart

Esther Ree / sopraan
Ensemble Sequenza
Dirk Luijmes / orgel

Frank Litjens / dirigent

Grote Kerk Velp
Kerkstraat 32
14 april 2024
zondagmiddag 15.30 uur

Toegangsprijs € 22,50 / voorverkoop € 20
Voorverkoop: via www.velperbach.nl
of bij Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp

Herstel van vrouwen in de bediening

Herstel van vrouwen in de bediening

Woensdag 10 april

Donderdag 18 april

Woensdag 24 april

Een drieluik door Mr. Drs. Lineke Blijdorp. Bijbels onderwijs over de positie van de vrouw in de bediening.

Aanvang 20:00 uur.
Toegang vrij.



Mr. Drs. Lineke Blijdorp

Zowel in de Bijbel alsook door de eeuwen heen, zien we dat God vaak vrouwen inzet. Helaas is vanuit cultuur en kerkgeschiedenis een beeld ontstaan alsof vrouwen in de bediening on-Bijbels zouden zijn. Lees de Bijbel en ontdek dat niets is minder waar dan deze leugen.

In dit drieluik over vrouwen in de bediening zien we de Bijbelse basis en ervaring over de rol van vrouwen in het Koninkrijk, waarom en wanneer God juist vrouwen inzet(te), wat de profetieën van de eindtijd hiermee te maken hebben, en wat we hier als gemeente vandaag de dag mee kunnen en moeten doen. En ja... speciaal voor de liefhebber... ook de zwijgtteksten van Paulus komen aan de orde. Zwijgtteksten, die nb bij bestudering van de grondtekst, expliciete spreekteksten blijken te zijn!

Deze training komt niet voort uit misplaatste emancipatie of vanuit een "maar je moet de Bijbel niet letterlijk nemen in deze tijd"... laten we juist wel de Bijbel letterlijk nemen en zien wat Gods plan is met vrouwen binnen Zijn Lichaam.

Nordlaan 29a
6881 RM, Velp
www.veg-dehoeksteen.nl


 Volle Evangelie Gemeente
DE HOEKSTEEN

Thee met Thema op 21 april met Aad van Tilburg



Duitse vrouwen in verzet tegen het naziregime

In Duitsland was in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw het verzet tegen de nazi's groter dan wij lange tijd beseften. Een ruwe schatting is dat een kleine miljoen Duitsers zich verzetten tegen de nazi-ideologie. Vrouwen speelden een belangrijke rol in dit verzet. Wat inspireerde hen om, ondanks het grote risico dat zij liepen, verzet te plegen? Wij bespreken de inspiratie en het verzet van een selectie van vrouwen die als rolmodel kunnen worden beschouwd. Daarbij zal ook de rol van verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) duidelijk worden. En waarom werd er na de oorlog minder bekend over de rol van vrouwen in het verzet dan over de rol van mannen?

Aad van Tilburg was als econoom werkzaam bij verschillende bedrijven en bij de Wageningen Universiteit. Daarnaast was hij altijd zeer geïnteresseerd in de persoon en de theologie van Dietrich Bonhoeffer. Sinds zijn pensionering heeft hij zich nog meer in Bonhoeffer verdiept. En ontdekte hij hoe Bonhoeffer met zijn verzet anderen inspireerde.

Plaats: Oude Kerk, Benedendorpsweg 134 Oosterbeek

Tijd: 16 – 17.30 u (inloop vanaf 15.30 u)

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Activiteiten van Rozin

Levenskunst

Door de eeuwen heen hebben mensen geworsteld met het leven zoals het zich aan hen voordoet. Hoe kun je dit leven aanvaarden en hoe kun je daarin groeien? Hoe kun je gelukkig worden? Filosofen als Aristoteles, Seneca (Stoa) en Montaigne maakten daarvan hun levenswerk en ook iemand als Etty Hillesum trachtte in de meest ontwrichtende omstandigheden betekenis aan haar leven te geven. Anne Gaay Schouwenaar (humanistisch raadvrouw) gaat hier samen met ons dieper op in.

Woensdag 3, 10, 17 april van 10.45-12.00 uur.

De Verwondering

In het programma 'De Verwondering', dat op de zondagmorgen wordt uitgezonden, ontvangt Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Vaak hebben de gasten ingrijpende veranderingen doorgemaakt, waardoor hun leven een heel nieuwe richting gekregen heeft. Wat beweegt deze mensen en hoe geven mensen in die nieuwe situatie zin aan hun leven? We laten fragmenten zien en gaan met elkaar daarover in gesprek.

Woensdag 24 april, 8 en 15 mei van 10.45-12.00 uur.

Meditatieve dans door Froukje Anjema

Meditatieve dans is een levend antwoord op de vraag naar innerlijke verdieping en een speurtocht naar de zin van het leven. Verbonden in de cirkel kunnen we harmonie, vreugde en stilte vinden. Dans maakt ontvankelijk voor schoonheid, vorm en structuur van tijd en ruimte. Dansen, choreografieën en muziek geven de uiterlijke beweging, maar brengen tegelijkertijd ook het innerlijk in beweging.

Vanaf januari 7 à 8 keer en in overleg met de deelnemers.

De komende data: 18 maart, 8 en 22 april, 13 mei, 3, 10 en 24 juni

Een proefles in overleg altijd mogelijk is, en gratis.

Voor opgave en meer informatie:
Froukje Anjema: 06.26935564

Zenmeditatie

Op de woensdag en vrijdag biedt Rozin van 8 tot 9 uur een zit- en loopmeditatie (25 minuten in stilte zitten, 10 minuten lopen in aandacht, dan weer 25 min. in stilte zitten). Tijdens de loopmeditatie kun je weggaan of halverwege aansluiten. Na de meditatie drinken we thee of koffie.
Opgave niet nodig.
Woensdag en vrijdag van 8.00 - 9.00 uur.

De Stamtafel

Met een kop koffie of thee in gesprek over een actueel thema. Verdiepend, bemoedigend, verblijdend, troostend, inspirerend. Eenieder kan inbrengen wat haar of hem bezighoudt.
Opgave niet nodig.
Woensdag van 10.00-1030 uur.

Dichterbij

We lezen een gedicht, zijn even stil en delen dan wat we hebben gelezen en vertellen elkaar wat ons raakte of wat haakte. Dit levert mooie gesprekken op. Dichterbij komt van 11.00-12.00 uur samen op de 3de verdieping van Rozet in de ruimte van de D3rde Verdieping, lokaal 3.09.
Voor meer informatie:
Ton Geldens: 026.4453572

Kosten en prijzen

Meditatieve dans kost € 14,- tot € 17,- per les, in overleg.
Themakring € 10,- per bijeenkomst en naar draagkracht.
Voor deelname aan de meditatie en de Stamtafel € 3,- tot € 5,- per keer, ook naar draagkracht. Hier zit koffie bij inbegrepen.
Uiteraard zijn schenkingen welkom voor mensen die wat meer kunnen geven.
Geld mag nooit een reden zijn dat mensen niet aan een activiteit kunnen deelnemen!

Overmaken naar:

rek.nr. NL49 TRIO 0320 7296 56 van ROZIN Arnhem
met vermelding van naam, activiteit en aantal keer bijwonen activiteit.

En verder.....

**Rozin,
een ruimte voor ontmoeting, zingeving en verbinding**

Activiteiten van Jansbeek Ecclesia

Jansbeek Lezing door Broeder Paulus: 'De zee, mijn vriend'

Woensdag 10 april, 20.00-22.00 uur. Uitgebreide info en reserveren: zie de [website](#)

Broeder Paulus, kloosterling van het klooster Schiermonnikoog komt naar Arnhem. Hij komt vertellen over zijn roeping en zijn leven als monnik. Over waakzaamheid, bidden, eenzaamheid, stilte, wachten, luisteren, verlangen en elkaar dragen en verdragen. En hoe de zee daarbij voor hem een inspiratiebron is.



Themaviering van en met het Olivékoor: 'Taal geeft mensen een stem'

Zondag 14 april 10.00-11.00 uur. Aansluitend koffie/thee/ontmoeten.

Wat doet het met 'n mens, als de taal van het land waar je verblijft niet verstaan of gesproken wordt? Jezelf uiten naar de ander, maar ook het begrijpen van de ander is van groot belang in onze samenleving.

Tijdens de viering wordt dit maatschappelijke thema verbonden met woorden uit de Bijbel en worden er liederen gezongen op teksten van onder andere Huub Oosterhuis.

PS: Het koor zoekt uitbreiding van haar combo. Wat en hoe? Zie de website

Porte Ouverte: 'Voltooid leven' o.l.v. Joost Röselaers

Dinsdag 16 april, 11.30-12.00 uur in de bovenzaal van de Waalse kerk

Op 24 januari schreef Alexander Rinnooy Kan een opiniestuk in *NRC* met als titel: Bedenk tijdig of u wilt dat uw gezin later voor u zorgt. Daarin nodigt hij mensen uit om na te denken over levenseinde. Hoe willen we oud worden en wanneer is het genoeg? En hoe brengen we dit ter sprake met onze naasten?

N.a.v. dit opiniestuk gaan we o.l.v. Joost Röselaers, predikant van de Waalse Gemeente, met elkaar in gesprek. Welke betekenis geef ik aan mijn leven in het licht van het einde? Hoe kijk ik aan tegen de dood en erna? Heeft het geloof invloed op mijn keuzes op dit vlak? Welke rol spelen begrippen als autonomie, kwetsbaarheid en waardigheid in deze? Wilt u komen? Dan graag opgeven bij [Joost Röselaers](#)

Pelgrimsviering en wandeling vanuit de Waalse kerk

Woensdag 24 april, 9.30- 10.30 -13.00 uur. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente

De kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie en kennismakingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels

in gesprek, naar park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De

ochtend eindigt met een potluck-lunch (tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Bijdrage voor gemaakte kosten: € 5,- (richtbedrag). Ook welkom voor een onderdeel van het programma.

Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij [Aly Meijer](#): 06-26493146

Ekklesia de Zijp

Website: dezijp.nl

Vrijplaats voor christelijke inspiratie. Activiteiten o.a. maandelijkse viering, vieringen bij hoogtijdagen en persoonlijk pastoraat.

Op zondag 14 april, 16.00-17.00 uur welkom voor 'n Meezingconcert: Psalmen Antoine Oomen.

Paasgroet: het verschil

Vorig jaar schreef ik jullie met Pasen over de vele vrijwilligers in de crisisopvang van asielzoekers, die elkaar vonden dwars door kerken, geloofsgemeenschappen en denominatiegrenzen heen. Mensen van allerlei verschillende kerken werkten en werken samen in de opvang. Een lichtpunt in een samenleving die zo verdeeld lijkt te zijn.

We zijn nu één Pasen verder en ik zou graag zeggen: Vrolijk Pasen voor iedereen. Voor alle mensen op de vlucht, die een plek zoeken om lichaam en geest te laten uitrusten. Voor alle mensen, waar dan ook, die hen tot steun zijn. De trieste realiteit is echter dat we nog steeds geen oplossing hebben voor onze tekortkoming om mensen die veilige plek te bieden om zich te ruste te leggen.

Ons land staat zesde op de lijst van de gelukkigste landen ter wereld. De zesde meest gelukkige bevolking ter wereld. In dat land moet het toch mogelijk zijn ontheemden, asielzoekers, vluchtelingen een bed te bieden? We denken nu dat de 'overspoeld' worden en daarom plaatsgebrek hebben, maar de cijfers wijzen iets anders uit.

Op het moment dat ik dit schrijf vangt het COA 68.641 mensen op in 271 verschillende locaties. Van hen verblijven 33.830 in 87 reguliere asielzoekerscentra, en 26.643 in 184 noodopvanglocaties. Dat zijn locaties die volgens het COA niet voldoen aan haar eigen kwaliteitsnormen. Daarnaast zorgt het COA voor nog 8.168 mensen die elders verblijven, bijvoorbeeld in een tijdelijke gemeentelijke opvang of via de 'logeerregeling'. Voor meer dan de helft van alle asielzoekers heeft het COA dus geen plek in reguliere azc's!¹



Dat is heel anders geweest: in 2001 werden in gewone azc's 83.801 mensen opgevangen, tweeënhalve keer zoveel als nu. Het is droevig te bedenken dat we er vanaf de zomer van 2022 niet in zijn geslaagd om zelfs maar in de buurt te komen van het aantal plekken dat we nodig hebben.

Inmiddels weten we dat grootschalige opvang veel negatieve effecten heeft. Er is ook geen draagvlak voor, een van de redenen waarom gemeenten huiveren. Wij hebben met anderen een plan ontwikkeld – Plan 't KAN – voor

kleinschalige opvang. Waarin ook maatregelen zitten om asielzoekers snel aan banen te helpen.

Het levert 2 miljard op als asielzoekers onbelemmerd mogen werken, berekende onderzoeksbureau SEO recent. Vorig jaar startte INLIA 'Project Werk'. Heel kleinschalig, maar heel bemoedigend. Diverse mensen in onze crisisopvang, o.a. in Vries, Tynaarlo en Groningen, hebben nu een baan. Dat geeft energie. Ze voelen zich weer onderdeel van een samenleving.

Als ik naar die crisisopvang in Vries en Tynaarlo rijd, kom ik over een rotonde waar beelden van schapen staan. Eenvoudige rotsblokken waar een klein beetje metaal op aan is gebracht, en ineens is het een schaap. Ik word daar altijd heel vrolijk van, van die schapen. Soms rijd ik met een collega een extra rondje: kijk eens hoe simpel en hoe mooi.

We hebben er 3 miniatuurtjes van op de vergadertafel staan. Het is maar een hele kleine aanpassing op iets bestaands, maar die maakt alle verschil; maakt van een stuk steen en wat metaal een kunstwerk. Het hoeft niet altijd groot, bedoel ik maar. Onze crisisopvang – zowel die in de kerken als die in eigen beheer van INLIA – zijn klein, maar ze maken voor de mensen die er zitten alle verschil². Inmiddels heb ik een rij van uitnodigingen van gemeenten om te overleggen om kleinschalige opvangen te realiseren.

Zodat er geen mensen meer voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel hoeven te liggen. Zodat we in gemeenten weer naar elkaar kunnen en mogen omzien. Zodat sommige vluchtelingen die het vertrouwen kwijt waren, weer hoop vinden.

Met Pasen mogen we allemaal weer hoop vinden. Hoop op de toekomst. Met de opstanding van onze Heer, die ons laat zien dat het leven overwint.

Ik wens ieder van u een gezegend Pasen.

Met warme groet,
John W.R. van Tilborg

¹ Het beeld dat we overspoeld zouden worden met asielzoekers klopt ook om een andere reden niet: uit cijfers van het CBS blijkt dat asielzoekers slechts 14,5 % van de totale immigratiestroom in 2023 vormden, de overige 85,5 % zijn met name kennis- en arbeidsmigranten.

² Terzijde: we hebben inmiddels met elkaar ruim 110.000 overnachtingen gerealiseerd.

INLIA

Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
Jacobijnerstraat 5

9712 HZ GRONINGEN
T 050-3138181
E krp@inlia-foundations.nl
W www.inlia.nl

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)

Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com)

Opmaak: Ewald den Blaauwen

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven.

Kopij voor het meinummer inzenden vóór 10 mei 2024 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgende bulletin verschijnt op 15 mei 2024.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com